



# MENZİL'İN KASASI

İSMAİL ARI



60. yıl



---

**Kurucusu**  
Kemal Karatekin  
1962, Cağaloğlu

Tekin Yayınevi: 848  
ISBN: 978-9944-61-337-8

## **TEKİN YAYINEVİ**

Mimar Sinan Mah. Atlas Çıkmaı Sok. No: 7 Üsküdar-İstanbul  
Tel: (0216) 650 10 10 - (0216) 323 20 20  
www.tekinyayinevi.com.tr  
e-mail: info@tekinyayinevi.com.tr  
Mersis No: 835005819700017  
Sertifika No: 45348

## **MENZİL'İN KASASI**

### **İSMAİL ARI**

Araştırma

© Tekin Yayınevi, 2024 © İsmail Arı, 2024

*Genel Yayın Yönetmeni*  
Elif Akkaya

*Editör Ayşegül Çakan*  
*Kapak Tasarım Barış Can Sarıkaş*  
*Kapak Uygulama Cenk İğdeli*  
*Sayfa Tasarım Cenk İğdeli*

1. Baskı Ocak 2024

*Baskı ve Cilt Ali Laçın - Barış Matbaa-Mücellit*  
Davutpaşa Cad. Güven San. Sit. C Blok No. 286  
Topkapı/Zeytinburnu - İstanbul Tel : 0 212 567 11 00  
*Sertifika No: 46277*

Kıtabın tüm yayın hakları *Tekin Yayın Dağıtım San. Tic. Ltd. Şti'*ne aittir. Tanıtım amacıyla, kaynak göstermek şartıyla yapılacak kısa alıntılar dışında, yayıncının yazılı izni olmaksızın hiçbir elektronik veya mekanik araçla çoğaltılamaz, yayımlanamaz ve dağıtılamaz.

**İsmail Arı**

**MENZİL'İN KASASI**



**İsmail Arı**, 1996 yılında İstanbul'da doğdu. Gazi Üniversitesi Gazetecilik Bölümünden mezun oldu. Gazeteciliğe BirGün gazetesinin Ankara bürosunda başladı. Ankara gazeteciliği deneyiminin ardından BirGün'ün İstanbul ofisine geçti. Covid-19 pandemisinin başlamasıyla uzun bir süre sağlık muhabirliği yaptı. Sağlık alanında yaptığı haberlerle İstanbul Tabip Odası'ndan, Ankara Tabip Odası'ndan ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nden (TGC) ödül aldı.

Aynı zamanda yargı, kent, çevre, belediye ve kamu ihaleleri üzerinde araştırmalar yaparak bu alanda haberlere imza atıyor. Bu alanlarda yaptığı haberlerle de TMMOB Mimarlar Odası ile Şehir Plancıları Odası'ndan ödüller aldı.

İçişleri Bakanlığının Kızılay Başkanı Kerem Kınık ile Genel Müdürü İbrahim Altan'a kestiği para cezalarını haberleştirip belgelerini yayımladığı için 2022 yılında 1 yıl 8 ay hapis cezası aldı. Bu konudaki araştırmaları *Kızılay Holding* adıyla kitaplaştı (Tekin Yayınevi, 2023). Arı, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti üyesi.



# İÇİNDEKİLER

<b>Önsöz</b> .....	11
<b>Sunuş</b> .....	15
<b>Birinci Bölüm</b> .....	17
Kim Bu Menzilciler? .....	19
Aile Şirketi Gibi .....	28
Menzil'in Köyü Darphane Gibi .....	29
Milyonlarca Lirayı Yönettikleri Dernek: Beşir .....	31
Yoksula Kuran Dağıtıyorlar .....	33
Kızılay ile Menzil Kol Kola .....	36
Milyarlarca Liralık Ticaret Ağı .....	41
Cemaatin Özel Okulları .....	44
Menzil'in Çok Özel Hastanesi .....	45
Testleri Menzil Cemaati Yaptı .....	48
Komşu Köyde Cemaat İsyanı .....	53
Facianın Üzerini Kapattılar .....	57
Hepsinin Üzerini Kapattılar .....	62
Menzil'in Servet Sahibi Mensupları .....	63
Devlet Bahçeli'nin Menzilci Danışmanı .....	68
Altın Pırlanta Ticareti Yapan Şeyh! .....	70
Organizasyon İşleri de Yapıyorlar .....	73
Cemaat Üniversitesi .....	73
Menzil'in Yurt Dışı Yapılanması .....	74
Cezaevlerinde de Varlar .....	75
Muhammed Saki Elhüseyni'den Yeni Oluşum .....	76
<b>İkinci Bölüm</b> .....	79
<b>Sonsöz</b> .....	101





*On iki yařındaki Abdlbaki Dakak,  
iki yařındaki Selin ve drt yařındaki Mehmed  
bařta olmak zere tarikat-cemaat karanlıęında  
yařamını yitiren tm ocuklara...*



## ÖNSÖZ

AKP rejiminin çok katmanlı bir yapısı var. Partinin “mahalli teşkilatları”, mahalle birimleri, taşra sermayesi ağırlıklı işveren örgütleri, korunan-kollanan tarikatlar, cemaatler, vakıflar... Bu yapılar birbirini enlemesine, boylamasına kesiyor; adeta farklı kanallardan toplumun tüm hücrelerine nüfuz etmeye çalışıyor... Örneğin dinî cemaat mensubu bir işadamı ticaret odasında faaliyet gösteriyor, bakanlıklardan bu konumu nedeniyle ihaleler alabiliyor, yeri geldiğinde yerel/merkezî yönetimlere aday olabiliyor, işyerinde öncelikle cemaat ehli personeli istihdam ediyor, eşi partinin kadınlar kolunda faaliyet gösterebiliyor... Elde ettiği “helal” kârlarla da hem bir vefa borcu nişanesi olarak, hem de yarın önüne çıkacak müstakbel iş fırsatlarının teminat akçesi düşüncesiyle mensup olduğu cemaate hayır hasenattan eksik kalmıyor.

Tüm bu yapı Saray'daki “kumanda tepesinden” kontrol edilmeye çalışılıyor. RTE otoriter bir CEO edasıyla, gereğinde uhrevi bir kisveye bürünerek ülkeyi bir anonim şirket gibi yönetmeye çalışıyor. Yirmi bir yılda inşa ettiği dolambaçlı yapıda cemaat ve tarikatların yanı sıra “Beşli Çete” diye nitelendirilen tüm büyük ihalelerin bahşedildiği müteahhitler, özellikle medya operasyonlarında görev verilen Şahenk, Ciner benzeri seküler sermaye, 21 yıllık iktidar içerisinde gelgitlerle bir ortak yaşam biçimi, “modus operandi” tutturulmuş, TÜSİAD'la temsil edilen İstanbul sermayesi de konuşlanmış bulunuyor.

Cemaatler, tarikatlar, dinî vakıflar labirenti içerisinde tüm dengelim yöntemine başvurarak, yani bütünden parçaya giderek son zamanlarda etkinliğini artıran, giderek adı daha fazla duyulmaya başlayan Menzil Cemaati'ne ulaşmak da mümkün. Tümevarım yöntemiyle, parçadan bütüne ulaşıp Menzil'in anatomisinden yola çıkarak, din-mezhep temelli Türkiye sosyolojisi hakkında fikir edinmek de mümkün.

Bir yönüyle Menzil Cemaati'nin sağlık, eğitim, jandarma ve emniyet teşkilatı gibi kritik mevzilerde Gülen Cemaati'nden boşalan yeri doldurduğu söylenebilir. Bir yönüyle de, RTE'nin FETÖ tecrübelerinden yola çıkarak, yeri geldiğinde Menzilcilere dur demeyi bildiğinden, “*fren ve denge*” mekanizmalarını devreye sokarak kontrolü elde tuttuğundan da söz edilebilir.

Bu genel saptamalar, İsmail Arı'nın elinizde tuttuğunuz “*Menzil'in Kasası*” kitabını soluksuz okumanızı, yer yer hayrete düşmenizi, zaman zaman ülkeniz adına endişeden ürpermenizi engellememeli. Sayfaları çevirdikçe Menzil Cemaati'nin aslında Seyyid soyundan geldiği iddia edilen dinî menkıbelere bel bağlayan, Elhüseyni mahlaslı ailenin birtakım hikmetlere kadir olduğu safsatasına sığınan, takipçilerinin tam kör bir itaat ve biatına dayanan, sonunda maddi menfaat kapısına açılan bir yapı olduğunu görüyoruz.

Cemaatin merkezi Adıyaman'ın Kâhta İlçesi, Menzil köyü otelleri, lokantaları, hediyelik eşya dükkânları ile para basan bir sayfiye yeri gibi. Aslında “*sufi*” tabir edilen sıradan mensuplarının “*bir lokma, bir hırka*” felsefesine dayalı ucuz emeğini istismar eden bir ticarethane gibi işliyor. Elhüseyni soyu ise malikânelerinde lüks ve gösteriş içinde debdebeli bir yaşam sürüyor. Bakanlar, devlet ricali sık sık ayaklarına kadar giderek köye ziyaretler düzenliyor.

Dernekleri, vakıfları, şirketleri ile paranın kokusunu aldıkları her yere el atıyorlar. Menzil köyünde kadınlara yer altı tünellerinde yürüyerek gün yüzüne çıkmamayı reva görürken, özel

okullarında bilim ve teknoloji vurgusuyla kız erkek ayırt etmeksizin eğitim veriyorlar. Ülkenin dört köşesine yayılıp, giderek dünyaya da uzanarak “globalleşmeye” gayret ediyorlar.

İsmail Arı'nın titiz bir araştırmayla kurguladığı, çarpıcı ayrıntılarla bezediği, akıcı bir dille kaleme aldığı *Menzil'in Kasası*'nı ibretle okuyacaksınız. Ne var ki sonunda lütfen yılgınlığa, umutsuzluğa kapılmayın. Aksine, tüm ülkemizin Menzil köyüne dönmemesi için, daha özgür, daha laik, bilim ve Aydınlanma'dan yana bir Türkiye için kararlı bir çaba gösterin. İşte ancak o zaman genç ve korkusuz gazeteci İsmail Arı'nın emekleri karşılığını bulmuş olur.

Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu



## SUNUŞ

Onları çok fazla tanımıyorsunuz. Kameralar karşısına geçip açıklamalar yapmıyorlar. Kendi ifadeleriyle “medyatik” değiller. Cübbeli Ahmet gibi kameraları seven popüler isimleri de yok. Fakat ülkenin hem en karanlık hem de en büyük cemaatlerinden biri onlar artık. 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin ardından Fethullahçıların hem kamu kurumlarından hem de ticaretten tasfiye edilmesiyle tüm kapılar ardında kadar açıldı. Deyim yerindeyse otobandan ilerlediler. Hızla büyüdüler ve büyümeye de devam ediyorlar. Evet, Menzil Cemaati’nden bahsediyorum. Bu kitapla Menzil’in karanlık dünyasına ışık tutmaya çalıştım. Bu karanlığın ardında ne olduğu merak ettim, toplumu uyarmak ve tarihe not düşmek istedim.

Bu kitabı yazmaya karar vermemi sağlayan biriyle tanıştım. Başıma geleceklerden, yani dinlerken “yok artık” diyeceğimden habersizdim. Özetle, Menzil Cemaati’nin çok önemli bir ismi ile yolum kesişti. Bu kişi yıllardır cemaati yöneten isimlerden biri. İlk başta inanmadım, günlerce araştırdım. Anlattıkları karşısında her an daha da şaşırdım. Ve doğrudur. Menzil Cemaati’nin beyin takımından biriydi. Sofi veya mürit olarak nitelendirilen cemaat mensuplarının önünde saygıyla eğildiği, elini eteğini öptüğü bu isim Menzil’in sırlarını anlattı. Anlatmaya nasıl karar verdiğini de, “Ben muhbir değilim. Vicdanım rahat etmiyor, omuzlarımdaki yükün altında artık eziliyorum” sözle-

riyle ifade etti. Çok önemli yollar açtı, dehşete düşüren, yok artık dedirtecek sırları açıkladı. “Beni bu ülkede yaşatmazlar, başka ülkelerde de barındırmazlar” dedi ve haklıydı. Fakat onu korumak ve can güvenliği için bu kitapta kimliğini yani ismini gizli tutmak zorundayım.

Fethullahçılarının ardından en büyük cemaat olan Menzil her geçen gün daha da büyük bir tehlike haline geliyor. Kamu kurumlarına, toplumun orta yerine yerleştirilen dinamit gibiler. Daha da kötüsü onları takip eden başka yapılar da var. Süleymanlılar, İsmailağacılar, İskenderpaşacılar ve daha onlarca cemaat pıtrak gibi çoğalıyor. Bürokraside en kritik noktaları tutuyorlar, mevzileniyorlar. Milyonlarca ve hatta belki de milyarlarca lirayı yönetiyorlar. Menzil’in yönettiği devasa sermaye her geçen gün daha da büyüyor. Menzil’i yönetenler lüks içinde yaşıyor. Ticarete bu kadar güçlenmelerinin en büyük nedeni ise AKP iktidarı. Devletten iş almadan, teşvik almadan kısa sürede bu kadar büyük bir ticari “başarıya” ulaşmak mümkün değil. Kitabın adından da anlaşılacağı üzere Menzil’in kasası ardına kadar açıldı...

Bu kitap ile hem benim iğneyle kuyu kazarak ulaştığım bilgileri hem de karanlığın içerisinde, cemaati yıllardır yöneten ismin anlattıklarını okuyacaksınız. Ellerinizde tuttuğunuz bu kitabın, göz göre göre gelen yeni bir felakete karşı uyarı niteliğinde olduğunu düşünüyorum ve artık birilerinin harekete geçeceğini umuyorum. Sizleri bu kitaptaki gerçeklerle buluşturmamı sağlayan Menzil Cemaati’nin yöneticisi dahi “Korkmuyor musun?” dedi hayretle. Korkmuyorum, zifiri karanlığa bir ışık tutuyorum. Şimdi bir meşale yakıp karanlığın içine dalma vakti...



# BİRİNCİ BÖLÜM

---



## KİM BU MENZİLCİLER?

Menzil Cemaati'nin iki önemli merkezi var. En büyük merkezi Adıyaman'ın Kâhta ilçesindeki Menzil köyü. En önemli bir diğer merkezi ise İstanbul'un Tuzla ilçesinde... Bunun dışında birçok kentte "külliye"leri, çiftlikleri, Kuran kursları, yurtları, evleri, yurt dışında ise her geçen gün genişleyen bir yapılanmaları var. Menzil'i yönetenler ise peygamber soyundan geldiklerini iddia ediyor.

Hızla büyüyen ve deyim yerindeyse, özellikle 2010'dan sonra altın çağını yaşayan Menzil Cemaati adlı yapının tehlikesi ve büyüklüğünü anlamak için önemli bir rapor var. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan bu raporun adı "Dini-Sosyal Teşekküller, Geleneksel Dini-Kültürel Oluşumlar ve Yeni Dini Yönelişler Raporu."

Raporda Menzil de "Menzil/Semer kand Cemaati" başlığıyla yer alıyor. Ve Menzil'in geçmişi şöyle anlatılıyor:

"Nakşibendiliğin Halidi kolunun ülkemizdeki uzantılarından biridir. Menzil Tarikatı diye de bilinen bu kolun kurucusu Siirt civarından Adıyaman'ın Kâhta ilçesi Menzil Köyü'ne gelip yerleşen Gavs Bilvanisi olarak da bilinen ve Seyyid soyundan geldiği iddia edilen Abdülhakim el-Hüseyni ve Gavs-ı Azam mahlaslarını kullanan Abdülhakim Erol'dur. Bu şahıs 1902 yılında Siirt'in Baykan ilçesinde dünyaya gelmiş, 1972 yılında Menzil'de vefat etmiştir. Onun ölümünden sonra yerine oğlu Muhammed Raşit Erol (1930-1993) geçmiş, Muhammed Raşit Erol'un ölümünden sonra da yerine kardeşi Abdülbaki Erol<sup>1</sup> geçmiştir. Bu

---

1 2023 yılında öldü.

oluşum, bugün de faaliyetlerini Menzil köyü merkez olmak üzere Türkiye'nin her bölgesinde devam ettirmektedir.”

Diyanet'in raporunda “el-Hüseyini mahlaslarını kullanıyorlar” denilse de artık resmî olarak soy isimleri Erol değil “Elhüseyini.” Çünkü mahkeme kararı ile soyadlarını değiştirdiler ve onlar artık devlet kayıtlarında da Erol değil Elhüseyini ailesi. Özetle, Diyanet “gizli” ibareli raporunda Menzil'i böyle anlatıyor. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2022'nin Ocak ayında yaptığı açıklamada, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından 3 bin Fethullahçı'nın Diyanet'ten ihraç edildiğini belirterek, “Gelecekte ortaya çıkma potansiyeli taşıyan bu tür yapılarla ilgili de uyarılar yapıyoruz” demişti. Erbaş'ın uyarılarından biri de bu rapor muydu bilemiyoruz.

Menzil'in üçüncü lideri Abdülbaki Elhüseyini, uzunca bir süredir cemaati yönetemeyecek kadar hastaydı ve 12 Temmuz 2023 tarihinde yaşamını yitirdi. Elhüseyini için Adıyaman'ın Kâhta ilçesindeki Menzil köyünde cenaze töreni düzenlendi. Elhüseyini'nin cenazesi, cemaatin İstanbul'daki hastanesinden Menzil köyüne lüks ve çakarlı araçların da yer aldığı kalabalık bir konvoy ile götürüldü. Cenazenin nakli sırasında Menzil'in girişinde yaklaşık 15 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.



*Abdülbaki Elhüseyini'nin cenazesine on binlerce kişi katıldı.*

Cenaze törenine, Adıyaman Valisi Osman Varol, AKP'li Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile çok sayıda mürit katıldı. Hatta Destici, makam aracıyla cenaze konvoyunda yer aldı ve İstanbul'dan Adıyaman'a bu şekilde gitti. Destici'nin konvoyda yer alması hiç şaşırtıcı değil. Çünkü BBP camiası ile Menzil çok uzun yıllardır kol kola. Hatta BBP'nin şüpheli şekilde yaşamını yitiren lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun da Menzil Cemaati mensubu yani "sofi" olduğu biliniyor.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Menzil Cemaati liderinin ölümüne ilişkin, "Ömrünü ilim ve irfan yolunda İslam'a hizmete adanmış, ülkemizin manevi rehberlerinden Seyyid Abdülbaki Elhüseyni Hocaefendi'ye Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, sevenlerine ve tüm talebelerine başsağlığı diliyorum. Rabbim mekânını cennet eylesin" açıklamasını yaptı. Yetmedi yandaş gazetelere tam sayfa ilanlar verdi. Bu ilanlar da büyük ihtimalle bizim paralarımızla yani Cumhurbaşkanlığı'nın bütçesinden verildi.

Erdoğan gibi Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da başsağlığı mesajları yayınladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, hayatını kaybeden cemaat şeyhinin ailesine Menzil köyüne giderek taziye ziyaretinde bulundu. Yılmaz'a, AKP Genel Başkan Vekili Efkân Ala, AKP Adıyaman Milletvekilleri Mustafa Alkayış, Resul Kurt, İshak Şan ve Hüseyin Özhan eşlik etti.

Cemaatin başına Abdülbaki Elhüseyni'nin oğlu Muhammed Saki Elhüseyni'nin geçmesi beklenirken sıra dışı bir olay yaşandı. Şeyhin ölümünün üzerinden sadece bir gün geçmişken ve hatta cenazesinin toprağa verildiği gün Muhammed Saki Elhüseyni müritlerine seslendi.

# TAZİYE

Ömrünü ilim ve irfan yolunda İslam'a hizmete adanmış,  
ülkemin manevi rehberlerinden

## SEYYİD ABDULBAKİ ELHÜSEYİNİ HOCAEFENDİ'ye

Allah'tan rahmet niyaz ediyor,  
ailesine, sevenlerine ve tüm talebelerine  
başsağlığı diliyorum.

Rabbim mekânını cennet eylesin.

**RECEP TAYYİP ERDOĞAN**  
TÜRKİYE CUMHURİYETİ CUMHURBAŞKANI

*Erdoğan'ın gazetelere verdiği tam sayfa ilan.*



*Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve AKP yöneticileri  
Menzil köyüne taziyeye gitti.*

Muhammed Saki Elhüseyni yaptığı açıklamada; babasının dokuz halifesi olduğunu, üçünün yaşamını yitirdiğini, hayattaki altı halifenin üçünün de kendisinin de aralarında yer aldığı oğullarından oluştuğunu söyledi ve ekledi:

“Üç evladı da halifesidir ve irşada yetkilidir. Yaptığımız görüşme neticesinde şöyle bir karar alındı; üç oğlu da irşad faaliyetlerini devam ettirmek istiyorlar. Üçü de Menzil köyünde devam ettirmek istiyorlar. Biri eski camide, biri yeni camide, biri de alt katta. Benim şahsımın eski camide bu faaliyeti yapması, yeni yazlık camide Seyyid Muhammed Fettah’ın bu faaliyeti yapması, alt kattaki camide Seyyid Muhammed Mübarek’in bu faaliyeti yapması kararlaştırıldı. İnşallah hepimiz birlik beraberlik içerisinde gayret edeceğiz. Böyle bir karar alındı. Böyle bir şey uygun görüldü. Namazı da saygının gereğidir zaten büyüğü varsa o, yoksa küçüğü, yoksa daha küçüğü ve o da yoksa tayin edilecek birisi kıldırarak. Sizden ricamız fitneye sebebiyet verilmemesidir. Gönlünüz neredeyse oraya intisap edebilirsiniz.”<sup>2</sup>

2 <https://www.birgun.net/haber/menzilin-uce-bolunmesinin-ses-kaydi-ortaya-cikti>

Bu konuşmanın ardından cemaatin temsilcileri olan vekillerin vekilliklerinin iptal edildiği, dolayısıyla zikirlerin, tövbelerin ve diğer ritüellerin iptal olduğu ve yeniden yapılması gerektiği açıklandı. Müritlere istedikleri şeyhe bağlanma özgürlüğü verildi. Ardından cemaat pek eşi benzeri görülmemiş bir yapılanma içerisine girdi (ilerleyen sayfalarda detaylı bir şekilde anlatacağım) cemaat yapılanması yeniden dizayn edildi. Cemaati üç kardeş birlikte yönetmeye karar verdi. Cemaat bölündü eleştirilerinin aksine bambaşka bir durumu doğurdu bu olay. Menzil Cemaati'nde ölen liderin koltuğunu üç oğlu paylaşmaya başladı. Cemaat, daha önce tek bir yapılanma ile kuşattığı ülkeyi bu sefer üç ayrı koldan birden kuşatmaya başladı. Üç şeyhin ayrı ayrı temsilcileri, yani vekilleri atandı kentlere...

Ölen şeyhin büyük oğlu Muhammed Saki Elhüseyni ayrı yayınevi ve dernek kurarak kendi ağını güçlendirirken iki kardeşi Muhammed Mübarek ve Muhammed Fettah ise abileri kadar güçlü olmadıkları için büyük oranda yan yana durmayı tercih etti. Müritlerin büyük kısmı Muhammed Saki Elhüseyni'ye gitti, ondan tövbe aldı ve cemaat jargonu ile şeyhin büyük oğluna intisap etti. Ancak asıl mesele koltuk kavgası değil. Çünkü Menzil'in liderlik koltuğunda oturan üç kardeşin yönettiği sermaye dudak uçuklatacak türden.

Kitabın girişinde de bahsettiğim gibi Menzilciler, Fethullahçıların izinden, onların tasfiyesinin ardından oluşan boşluk sayesinde hızla yol aldılar. Sadece 2010 yılından sonra, geçmiş 40-50 yılda büyüdüklerinden daha fazla büyüdüler. Diyanet'in raporunda Menzil'in faaliyetleri şöyle sıralanıyor:

“Menzil Cemaati faaliyetlerini Semerkand Yayın Gurubu adı altında Semerkand TV, Radyo 15, Semerkand Yayınevi, Hâcegân Yayınevi, Semerkand Dergisi, Semerkand Çocuk Dergisi, Semerkand Aile Dergisi, Genç Okur Dergisi ile sürdürmektedir. Yayınevleri aracılığıyla hepsi de tasavvufî görüşleri içeren



pek çok kitap neşretmiştir. Televizyon ve radyo programları, yukarıda zikredilen görüşleri yoğun olarak işlemektedir. Ayrıca ilgili grubun Semerşah Turizm ve Erşah Turizm adı altında hac ve umre organizasyonu yapan firmaları da mevcuttur. Uzunca zamandan beri bağluları ve ilgi duyanlar tövbe almak vs. amaçlarla Menzil köyüne gitmekte, buna ilaveten Avrupa'nın pek çok ülkesinde tekke adını verdikleri yerlerde faaliyetlerde bulunmaktadır.”

Elbette Menzil'in ticari faaliyetleri bu kısımda anlatıldığı gibi 3-5 dergi vs.'den ibaret değil. Bu raporda anlatılanlardan çok daha fazlası var. Milyonlarca liralık sermayenin nasıl yönetildiğini de anlatacağım.

Ancak raporun Menzil ile ilgili kısmının sonunda yer alan “değerlendirme” başlıklı sonuç kısmı oldukça çarpıcı. Diyanet Menzil'e yönelik şu uyarıyı yapıyor:

“Menzil grubu ülkemizdeki benzeri yapılar içerisinde en çok taraftara sahip olanlardan biri olarak görülmektedir. Grubun görüşleri sahih İslam anlayışıyla bağdaşmamaktadır. Son zamanlarda Menzil grubunun bürokraside teşkilatlandığı ve kamuda etkinliğini artırdığı yönünde kamuoyunda bir kanaat dillendirilmeye başlanmıştır. Bu tezahürün ülkemizde orta ve uzun vadede sıkıntılara yol açacağı değerlendirilmektedir.”

Altını çizerek vurgulamak istiyorum, yani Diyanet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taziye yayınladığı, AKP'lilerin akın ettiği Menzil'e dair, “Grubun görüşleri sahih İslam anlayışıyla bağdaşmamaktadır” diyor. Ayrıca, “Eğer Menzil söylendiği gibi kamuda örgütleniyorsa vay halimize” de diyor ve gelecekteki tehlikeye dikkat çekiyor. Cemaatin yapısını anlamak için üzerine belki de yıllarca çalışmak lazım. Çünkü cemaatin yapısı, yönetimi, dernekleri ve şirketleri adeta bir örümcek ağı gibi. Bir şeyi ne kadar karmaşık hale getirirseniz dışarıdan bakanların gerçeği anlaması o kadar zorlaşır. Menzil de tam olarak

bunu yapıyor. Fakat her ne kadar karmaşık olursa olsun ipin ucunu yakaladığınızda gerisi çorap söküğü gibi geliyor. Perdeler açılmaya başlıyor, gerçekler berraklaşıyor. Ve Menzil'in karanlık dünyasında, cemaatin yöneticisi bu kitapta bize yol gösterecek...

Cemaatin önemli ismine Diyanet'in raporunda yer alan "Son zamanlarda Menzil grubunun bürokraside teşkilatlandığı ve kamuda etkinliğini artırdığı yönünde kamuoyunda bir kanaat dillendirilmeye başlanmıştır" ifadesini hatırlatarak elbette herkesin merak ettiği soruyu sordum: "Menzil hangi kamu kurumlarında güçlü? Nerelerde var?" ve şu yanıtı aldım:

*"Menzil hâlâ Sağlık Bakanlığı'nda çok güçlü. Eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ ile eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ın Menzil mensubu olduğu artık herkes tarafından biliniyor. Bu isimler de bunu inkâr etmiyor. Birçok üniversitede de yine çok kuvvetliler. Örneğin Ankara'daki Yıldırım Beyazıt Üniversitesi de tıpkı Sağlık Bakanlığı gibi Menzil'in kalesi. Ayrıca Adalet Bakanlığı içerisinde de Menzil gücünü çok fazla artırdı. Farklı kentlerdeki birçok hâkim ve savcı Menzilci. Ayrıca jandarma içerisinde muazzam bir örgütlenme söz konusu. Buna çok şaşıracaksınız ancak Menzil Jandarma Genel Komutanlığı içerisinde aklınızın alamayacağı kadar güçlendi. Hatta Menzil mensubu il jandarma komutanı var. Menzil'in hem jandarmada hem hava, kara ve deniz gibi kuvvet komutanlıklarında çok sayıda mensubu var. Jandarma ve Silahlı Kuvvetler'de çok fazla uzman çavuş ve astsubay sofi. Yani yüksek rütbelilere kıyasla uzman çavuş ve astsubay gibi düşük rütbeliler Menzil'e çok gelip gidiyor, sofi oluyorlar. Ayrıca Emniyet içerisinde de benzer bir durum var. Rütbeli polislerden ziyade daha çok polis memurları sofi. Fakat önce de anlattığım gibi sofi olan il jandarma komutanı da var. Hatta Cumhurbaşkanlığı korumaları arasında da sofi olanlar var. Erdoğan'ın en yakınında, onu koruyanlar arasında*

*sofiler var. Fakat bu tehlikeli bir durum. Menzil'in şeyhleri ne derse onu yapacak insanlar var cemaat içerisinde. Yani o kadar sadık insanlar var.”*

Menzil'in yeni ve en güçlü liderlerinden Muhammed Saki Elhüseyni'nin bir fotoğrafı tüm bu anlatılanların bir göstergesi. Deprem bölgesinde rütbeli asker ve polislerin Muhammed Saki Elhüseyni'nin karşısında “saygı” ile durduğunu gösteren bu fotoğraf cemaatin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Bu fotoğraf biz orduda da emniyette de varız ve güçlüyüz mesajıydı aslında. Bir gövde gösterisiydi...



*Deprem bölgesinde asker ve polis, Menzil'in yeni şeyhi Muhammed Saki Elhüseyni'nin karşısında böyle durdu.*

## AİLE ŞİRKETİ GİBİ

Kapalı kutu olan Menzil Cemaati'ni bir aile yönetti ve yönetmeye devam ediyor. Cemaatin geçmişten günümüze liderleri:



Cemaatin müritleri kendilerine “sofi” diyor ve birbirlerine “kurban” diye hitap etmeleri de ayrıca dikkat çekiyor. Bir nevi bu hitap şekliyle de kendilerini cemaat dışında da belli ediyorlar. Birbirlerine sık sık “kurban” diye hitap ediyorlar.

## MENZİL'İN KÖYÜ DARPHANE GİBİ

Menzil Cemaati'nin merkezinin Adıyaman'da Menzil köyü olduğunu belirtmiştim. Kâhta ilçesine bağlı bu köye özel olarak mercek tutmak gerekiyor. Gavs'ın oğlu ve cemaatin yeni lideri Muhammed Saki Elhüseyni, gazeteci Saygı Öztürk'ün Menzil kitabında, bu köye geliş hikâyelerini şöyle anlatmıştı:

“Bağdat'tan Mardin'e gelmişiz, Mardin'den Siirt'e gitmişiz. Cumhuriyet döneminde Siirt'teydik. Bizim atalarımız, bildiğimiz kadarıyla 900 senedir Türkiye'deler, yani Anadolu toprakları denen topraklardayız... 1970'te dedem burayı, eski adıyla Durak olan Menzil'i aldı. 1971'in sonbaharında biz buraya geldik. 15-20 aile civarındaydık. Takriben burada 5-10 aile vardı...”<sup>3</sup>



3 Saygı Öztürk, *Menzil-Bir Tarikatın İki Yüzü*, Doğan Kitap, İstanbul, 2019

Saki Elhüseyni'nin anlattığı gibi köyün adı daha önce Durak'tı. Satılığa çıkarılınca satın aldılar ve bu köye yerleştiler. Sonra köyün adı Menzil olarak değiştirildi. Üç bin civarında nüfusu olan köyün seçmen sayısı da 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçiminde 1.814 olarak açıklandı. Menzil köyünde bir ilkokul ve bir de imam hatip ortaokulu bulunuyor. 14 Mayıs seçimlerinde bu okullara 1.814 seçmen için 5 ayrı sandık kuruldu. 1265,1266, 1267, 1268 ve 1269 numaralı sandıkların toplam sonuçları ise şöyle:

**Recep Tayyip Erdoğan: 1.769**

**Kemal Kılıçdaroğlu: 4**

**Sinan Oğan: 1**

**Muharrem İnce: 0**

**Geçersiz: 5**

İşin daha da ilginç yanı, köyde kurulan 5 sandıktan 3'ünde tüm oylar Erdoğan'a çıkmış. Önceki seçimlerde de benzer bir durum var. Yani anlaşılan o ki muhalefet partileri Menzil köyüne sandık görevlisi göndermiyor. Bu durumu da Menzil'in önemli ismine sordum ve şunları anlattı:

*“Menzil'de normalde kadınlar oy kullanmaz. Toplu oy kullanılır, sandığa atılır. Zaten muhalefetin de sandık görevlisi gelmez. Devletin atadığı sandık görevlileri de genelde Menzil mensubu olur. Ancak bu yıl yapılan ilk seçimde ve ikinci tur seçiminde dikkat çekmemek için kadınlara da oy kullandırdılar.”*

Yani durum bu kadar vahim... Köydeki herkesin iktidara ve Erdoğan'a oy vermesinin nedeni de cemaatin çağrısı. Çünkü Menzil de diğer birçok cemaat gibi uzun zamandır AKP'yi destekliyor. Yaklaşık son 10 yıldır da bu desteğini açıktan ilan etmiş durumda. Her seçim döneminde, seçime kısa bir süre kala cema-

at derneklerinden birinin adıyla bir açıklama yayınlanıyor. Bu açıklamalarda Erdoğan'a övgüler sıralanarak "AK Parti'ye destek veriyoruz" deniyor.

Menzil Cemaati'ne bağlı kurumlar olan Semerkand Vakfı, Beşir Derneği, GENÇKON ve TÜMSİAD'ın ortak imzasıyla yayınlanan açıklamada, "Türkiye'nin istikrara ihtiyacı olduğu" gerekçesiyle 2023 seçimlerinde de Cumhur İttifakı'na destek verildiği belirtildi.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Son yıllarda dünyada yaşanan koronavirüs pandemisi, Rusya-Ukrayna savaşı ve küresel enflasyonist ekonomik koşulların ülkemizdeki olumsuz etkilerinin üzerine Türkiye tarihinin en büyük afeti eklendi. Güzide ülkemizin; afetzede kardeşlerimizin bütün ihtiyaçlarını karşılaması, kentsel dönüşüm başta olmak üzere bütün gerekli afet tedbirlerini alması, büyümesi, zenginleşmesi ve daha da güçlenmesi gerekiyor. Biz bunun için istikrara ihtiyacımız olduğunu düşünüyoruz. Net hedeflerin hızlıca ve kararlılıkla hayata geçirilebilmesi adına geçtiğimiz kritik dönemin tecrübesini önemsiyoruz. Bu vesileyle hem Cumhurbaşkanlığı hem de Milletvekili Genel Seçimlerinde Cumhur İttifakı'nı destekliyoruz."

## **MİLYONLARCA LİRAYI YÖNETTİKLERİ DERNEK: BEŞİR**

Menzil'in en büyük kuruluşlarının başında Menzil Cemaati mensubu Fatih Sarıyar tarafından 28 Ocak 2004'te kurulan Beşir Derneği geliyor. Derneğin gelirinin 2015 yılında 24 milyon 684 bin TL olduğu açıklandı. Her geçen yıl derneğin geliri katlanarak arttı. 2022 yılına gelindiğinde ise derneğin yönettiği para 247 milyon 141 bin TL'yi buldu. Bu bütçe ülkedeki birçok belediye ve kamu kurumunda dahi yoktu.

AKP iktidarının her türlü kolaylığı sağladığı Beşir Derneği'ne Bakanlar Kurulu'nca, 22 Nisan 2013 tarihinde "kamu yararına

çalışan dernek statüsü” verildi. Dernek bu statünün faydasını ise şöyle açıklıyor: “Derneğimize yapacağınız bağışlar vergiden muftır. Derneğimize yapacağınız, gıda, giyim, yakacak ve temizlik malzemelerinin maliyetinin tamamını Gıda Bankacılığı kapsamında verginizden indirebilirsiniz.”

Bu da yetmedi, AKP’li Süleyman Soylu’nun İçişleri Bakanlığı döneminde bir başka kolaylık daha sağlandı. İçişleri Bakanlığı’nın 15 Aralık 2017 tarih ve 5602 sayılı yazısı üzerine, Beşir Derneği’ne Bakanlar Kurulu’nca, 8 Ocak 2018 tarihinde “izin almadan yardım toplama hakkı” verildi.

Beşir Derneği’nin kurucusu ve halen başkanı olan Fatih Sarıyar’ın kariyeri ise dikkat çekici. Sarıyar, 1976’da Giresun Alucra’da doğdu ve Şebinkarahisar İmam Hatip Lisesi’ni bitirdi. Buradan sonra Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme bölümünden mezun oldu. Ardından ise kamu kuruluşlarında göreve başladı. 1999 yılında yapılan yerel seçimlerde Kocaeli Gebze Belediye Başkanlığı’na Fazilet Partili Ahmet Penbegüllü geçti. Fatih Sarıyar da 2000 yılında Gebze Belediyesi Sosyal İşler Amiri görevine getirildi.

Sarıyar, Gebze Belediyesi AKP’ye geçtikten sonra da buradaki sosyal işler amirliği görevini yürüttü. Bu görevini devam ettirirken 2004 yerel seçimlerinin ardından Beşir Derneği’ni kurdu. Menzilci Sarıyar hem dernek başkanlığı görevini hem de sosyal işler amirliğini 2010 yılına kadar devam ettirdi.

Sarıyar’ı depremin ardından bir defa aradım. Konuşmamızın başında araçta yolculuk yaptığını söylemişti. İlerleyen saniyelerde Sarıyar ile konuşurken “çakar” sesi duydum. “Sizin aracınızda çakar mı var?” diye sorunca Sarıyar birden panikledi, ne diyeceğini bilemedi ve telefonu kapattı. Gerçi Sarıyar’ın aracında çakar olması şaşırtıcı değil. Menzil şeyhleri ile çocuklarının lüks araçlarında da var. Hatta sivil polis araçlarını andıran tepe lambalı koruma araçları dahi var. İçişleri Bakanlığı veya Emniyet’in



izni ile mi çakarlar takıldı yoksa Menzil'e çakar izni mi verildi sorusunun cevabı ise bir muamma...

## YOKSULA KURAN DAĞITIYORLAR

Dernek, ihtiyaç sahiplerine yardımlar yaptığını belirtse de bazı projeleri oldukça dikkat çekici. Bu projelerden biri “Mushaf-1 Şerif Dağıtım Projesi.” Bu projeye Afrika ülkelerindeki aç ve yoksul çocuklara Kuran dağıtılıyor. Bu çalışma, “Bizler de Mushaf-1 Şerif dağıtımları ile başta Afrika olmak üzere yoksulluk ve imkânsızlık içerisindeki yerlerde Kuran-ı Kerim’i iki kapak arasında görmemiş milyonlarca Müslüman kardeşimize en güzel hediyeleri armağan ediyoruz” şeklinde açıklanıyor.<sup>4</sup>

Beşir Derneği’ni 6 Şubat 2023’teki Maraş merkezli depremlerin ardından “tekbirler” eşliğinde insanları enkazdan çıkarırken gördük. Fakat sadece bununla da sınırlı kalmadılar. Deprem felaketinin ardından özellikle Beşir Derneği adı altında deprem bölgesini adeta kuşatan Menzil, depremi “mürit” devşirmek için bir fırsat olarak gördü.

Menzil şeyhleri veya vekilleri, cemaate katılanları “tövbe ettiriyor.” Bu yapıları ise cemaat içerisinde “tövbe almak” deniyor. Özellikle 6 Şubat 2023’teki depremlerden büyük oranda etkilenen Adıyaman’da da Menzil Cemaati “mürit devşirmek” için yoğun bir çalışma başlattı. Daha insanlar yiyecek yemek, içecek su ve başlarını sokacak çadır bulamamışken Beşir Derneği’nin arama kurtarma ekibi üniformasını giyen Menzil şeyhinin vekili, Adıyaman’da bir binanın enkazının üzerinde çok sayıda depremedeye “tövbe ettirdi.” Bunu da video çektiler kayıtlar altına aldırdı.

4 <http://semerkandvakfi.org/3297-2/>



*Cemaatin “vekilleri” enkaz üzerinde depremzedelere tövbe seansları düzenledi.*

Çok sayıda depremzedenin “tövbe ettirildiği” görüntülerde, Menzil şeyhinin depremzedelere, “Bütün yapmış olduğum günahlardan pişmanım. Keşke yapmasaydım. İnşallah bir daha yapmayacağım. Gavs (Menzil şeyhi) hazretlerini kendime şeyh kabul ettim” sözlerini tekrarlatarak “tövbe ettirdiği” anlaşılıyor. Çevredekilerin ise tövbe seansının ardından “Allah kabul etsin” dediği duyuluyor.

Cemaat içerisinde deprem bölgesinde 25 bin depremzededen “tövbe alındığı” da konuşuluyor.

Menzil’in önemli ismi buna dair şunları söyledi: “*Bu görüntüleri cemaatin WhatsApp gruplarında paylaştılar. Cemaat’in gücünü gösterdiler. 25 bin insan tövbe etti dediler. Güçlüyüz demek bu...*”

Bununla da sınırlı değil... Deprem felaketinin ardından büyük bir yıkım yaşandı. Yollar ya enkazlarla kapandı ya da karayolu da depremde hasar gördüğü için ulaşım önemli bir sorun haline geldi. Deprem bölgelerinden ayrılmak isteyenler ve bölgeye ulaşmak isteyenlerin oluşturduğu yoğunluk ise daha büyük bir sorun doğurdu. İnsanlar deprem bölgesine ulaşmak veya ayrılmak istediği için kilitlenen trafikte saatlerce beklerken

Beşir Derneği'nin araçları, içerisinde Menzil Cemaati şeyhlerinin olduğu lüks araçlara yol açıyordu. Menzil şeyhleri deprem bölgesinde böyle bir konvoyla geziyordu.

CHP Milletvekili Mustafa Adıgüzel ise Beşir Derneği mensuplarının Antakya'daki tarihî yapıların içinde ve etrafında dolandığına tanık olduğunu belirterek başka bir skandala dikkat çekiyordu. Adıgüzel yaptığı açıklamada, "Ayrıca bizzat şahit olduğum bir durum da Menzil Cemaati'ne bağlı Beşir Derneği mensuplarının Antakya'da olduğu üzere deprem bölgesindeki bazı kültür varlıklarının içinde dolanarak ve etrafında konuşularak oraları korumakla görevli güvenlik güçlerinden de kolaylık görmeleri ve yüz bulmalarındır. Eğer Kültür Bakanlığı da bu yapıya özel bir görev vermedi ise bu cemaat ve dernek mensupları kültür varlıklarının da çocukların da etrafından derhal uzaklaştırılmalıdır" dedi. Yani Menzil Cemaati mensupları, Beşir Derneği üniforması ile istediği yere, tarihî yapılara ellerini kollarını sallayarak giriyordu ve buna göz yumuluyordu.

Tüm bunların karşısında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ne yaptı dersiniz? Menzil'e madalya taktı. Depremden kısa süre sonra, 25 Nisan 2023 tarihinde Ankara Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Devlet Üstün Fedakârlık Madalyası Tevcih Töreni düzenlendi. Törende, Menzil Cemaati'ne bağlı Beşir Derneği'ne "ödül" verildi. Beşir Derneği'nin Genel Başkanı Fatih Sarıyar, sosyal medya hesabından Beşir Derneği'ne "Devlet Üstün Fedakârlık Madalyası" verildiğini açıklayarak şu ifadeleri kullandı:

"Asrın Felaketi olarak nitelendirilen depremde, arama kurtarma çalışmalarına katılan Beşir Derneği'ne ve diğer STK'lara Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın takdirleri ile 'Türkiye Cumhuriyeti Devlet Üstün Fedakârlık Madalyası' takdim edildi. Teşekkürler..."

Erdoğan da ödül töreninde yaptığı konuşmada, “Biliyorsunuz devletimizin üç farklı kategoride nişan ve madalyası bulunuyor. Kısa süre önce Madalyalar ve Nişanlar Kanunu’nda yaptığımız değişiklikle buna bir tane daha ekleyerek, Üstün Fedakârlık Madalyası ve Nişanı’nı ihdas ettik. Amacımız deprem, sel gibi doğal afetler ile salgın hastalıklara karşı mücadelede kahramanlık sergileyenleri bu madalya ve nişanla ödüllendirmektir” ifadelerini kullandı.<sup>5</sup>

## **KIZILAY İLE MENZİL KOL KOLA**

“Sağlık Bakanlığı Menzil’in kalesi, en güçlü olduğu yer” den- se de 155 yaşındaki Kızılay’da da en az Sağlık Bakanlığı kadar güçlüler. Bu ilişki o kadar ayan beyan ortada ki... Hemen anlatmaya başlayayım.

AKP iktidarı 2014 yılında dönemin Kızılay yöneticileri ile bürokratlarının itirazlarına rağmen Türkiye Afet Müdahale Planı’nı (TAMP) hazırladı. Bu plan ile afetlerde barınma ihtiyaçlarının karşılanması görevi Kızılay’dan alınarak Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’na (AFAD) verildi. Kızılay’a ise sadece afetlerde beslenme ihtiyacının karşılanması görevi bırakıldı. Kızılay bu görev için “Beslenme Platformu” kurdu, tarikat ve cemaatlerle işbirliği yapmaya başladı.

Beslenme Platformu’nda, Kızılay’ın Başkanlığı’nda Menzil Cemaati’ne bağlı Beşir Derneği, depremedeler enkaz altından çıkarıldığı esnada “tekbir getirmeleri” ile gündem olan İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH), Almanya’da “yüzyılın bağış yolsuzluğu” olarak görülen yolsuzluk skandalına imza atan Deniz Feneri Derneği yer aldı.

---

5 <https://www.tccb.gov.tr/haberler/410/145892/cumhurbaskani-erdogan-devlet-ustun-fedak-rlik-madalyasi-ve-nisani-tevcih-toreni-ne-katildi>

Ayrıca platformun kurucu üyeleri arasında Nur Cemaati'nin, "Yazıcılar" kolundan olan Hayrat Yardım Derneği ile gerici İnsan Vakfı ve Diyanet Vakfı da yer alıyor.

Kızılay'ın raporlarında, Beslenme Platformu'nda yer alan dernek ve vakıfların beslenme kapasitesi şu şekilde açıklandı:

- Beşir Derneği 12 bin 500 kişilik
- Diyanet Vakfı 11 bin kişilik
- Hayrat Vakfı bin kişilik
- İHH İnsani Yardım Vakfı 71 bin 600 kişilik

Kızılay, Beslenme Platformu'nun, yani cemaat ve tarikatlarla işbirliği yapmasının amacını da şöyle açıklıyor: "Afet ve acil durumlarda afetzedenin günlük beslenme ihtiyaçlarını karşılamak, afet öncesinde yapacakları asgari standartlar ölçüsünde hazırlık yapmak, sunulan beslenme hizmetinde işbirliğini arttırmak, kurum ve kuruluşların koordinasyonunu sağlamak üzere Beslenme Platformu Afet Yönetimi Direktörlüğü koordinasyonu oluşturulmuştur."

Menzil Cemaati'nin Kızılay ile bağlantısı bununla da sınırlı değil.

Kızılay Yönetim Kurulu, 5 Şubat 2018'de Kan Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde ihtiyaç olan NAT Tarama, Serolojik Tarama ve Ferritin Tarama Testi alımı için ihale açılmasını kararlaştırdı.

Kızılay yöneticileri, bu ihale için iş ortaklığı kuran Techno Health ile Tenay Elektronik, Medikal şirketlerini "pazarlık" için davet etti. Alımın 120 milyon Avro bedelle iki şirketten oluşan ortaklıktan yapılması kararlaştırıldı. İhale kapsamında ise 15 milyon NAT Testi, 15 milyon Serolojik Tarama ve 800 bin Ferritin Testi alınması Yönetim Kurulu tarafından 20 Mart 2019'da onaylandı. İhaleyi alan iş ortaklığındaki Techno Health Şirketi'nin o dönemki sahibi Ferhat Danışman ise Menzil Cemaati'ne mensuptu. Fakat, Danışman'ın şirketin "sadece kâğıt üzerinde sahibi" olduğunu gösteren önemli bir emare vardı.

Örneğin, Menzil Cemaati'ne ait olduğu bilinen Emsey Hastanesi'nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Ferhat Danışman aynı zamanda bu hastanede mali hizmetler koordinatörü olarak görev yapıyor. Danışman'ın daha sonra kapattığı sosyal medya hesabındaki paylaşımları da oldukça ilginçti.

Menzil hayranı olduğu ve Menzil'e övgüler düzdüğü sosyal medya paylaşımları ile görülüyor. Örneğin Danışman, "Menzil'de içilen çorba kişinin midesinden 100 yıl çıkmaz" ifadelerinin yer aldığı bir fotoğraf paylaşmıştı. Bu fotoğrafta kendisi, cemaatin diğer mensupları ile Menzil köyünde cemaatin meşhur çorbasını içiyordu.

Menzil'in köyündeki külliyyeden "Güller diyarı ve ilim irfan merkezi" olarak da söz eden Danışman, Menzil'in yayın organı Semerkand Dergisi'nden alıntılar paylaşmayı da ihmal etmiyordu.

Danışman, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile dönemin Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan ve dönemin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın 2016 yılında Özbekistan'a yaptığı ziyaret sırasında İmam Buhari Türbesi önünde çektikleri fotoğrafı da "Sırtlarını Semerkand'ın ilim irfan medreselerine dayamışlar" ifadeleriyle paylaşmıştı.

Menzil ve Kızılay'ın ilişkisi elbette bu devasa ihalelerle sınırlı değil. Cemaat Kızılay'da hızla kadrolaşıyor. Ülke genelinde olduğu gibi Kızılay'dan da iktidar ile araları bozulan Fethullahçılar tasfiye edildi. Ardından 2015 yılında Kızılay yönetimine usulsüz bir şekilde ama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın isteği ile bir Menzilci girdi. Bu isim Kızılay'ın şimdi başkanlık koltuğunda oturan Fatma Meriç Yılmaz.

Yılmaz, Kızılay'ın paralarının Menzil'e akıtılmasına aracılık edip kurumu müritler için bir istihdam alanına dönüştürüyor. Uzun bir süre Kızılay Genel Başkan Yardımcısı koltuğunda oturarak kurumun ikinci ismi olan Yılmaz'ın, Menzil'e verilecek ihaleleri ve Menzil'in şirketlerinden yapılacak alımları organize ettiği iddia ediliyor.

Fatma Meriç Yılmaz, Menzilci olduğunu gizlemeyen eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ döneminde bakanlıktaki basamakları üçer beşer atlayarak önemli koltuklara oturdu. Menzilci Recep Akdağ'ın sağ kolu olduğu konuşuldu.

Zaten Yılmaz'ın özgeçmişindeki şu ifadeler de bazı şeyleri açıklığa kavuşturacak türden:

“2012-2015 yılları arasında Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Biyokimya Laboratuvarı Eğitim ve İdari Sorumluluğu ile Laboratuvar Koordinatörlüğü görevini yürüttü.

2015-2016 yılları arasında Ankara 1. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği; 2016-2017 yılları arasında Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevlerinde bulundu.”



*Kızılay Başkanı Fatma Meriç Yılmaz*

Numune Hastanesi'nin laboratuvar koordinatörüyken Sağlık Bakanlığı'nda müsteşar yardımcısı oldu. Yetmedi, 2015 yılında Kızılay yönetimine girdi. Yetmedi, yine Menzil'in kalesi olarak bilinen Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'ne torpille girdi. Şöyle, 3 Haziran 2011 tarihli Akşam gazetesinde "Noter tasdikli torpil kadrosu" başlıklı bir haber yayımlandı. Bu haberde, "Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde atama skandalı... 33 akademik personel için Ankara Tabip Odası (ATO), 'Bu kişiler atanacak' diye notere başvurdu, 32 kişinin adını noterde belgeledi. 31 isim doğru çıktı, ATO Ankara 5. İdare Mahkemesi'ne dava açtı" ifadeleri yer alıyor. İşte Ankara Tabip Odası'nın kamuoyunun gözü önünde belgelediği bu torpil skandalında yer alan isimlerden biri de Fatma Meriç Yılmaz'dı. Yılmaz, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'ne bu şekilde torpille girdi.

Yılmaz'ın görevi, Kızılay ile mensubu olduğu cemaat, yani Menzil arasında bir köprü olmaktı. Bu görevini de layıkıyla yerine getirdi. Menzil Cemaati'ne mensup birçok kişiyi Kızılay'da işe aldırıldı. Hatta 6 Şubat'ta deprem felaketinin ardından da fırsat bu fırsat diyerek Menzil Cemaati'ne milyonlarca lira kazandırdı. Hem de Kızılay'ı, yani bizim kanımızı, malımızı bağışladığımız Kızılay'ı kullanarak yaptı bunu.

Kentleri yerle bir eden büyük deprem felaketinin ardından Kızılay, Menzil Cemaati'ne bağlı Nakış Gıda isimli şirketten gıda malzemesi, yardım kolisi satın aldı. Bu alım için elbette ihale falan düzenlenmedi. Kızılay'ın Menzil'in şirketine ne kadar ödediği gizlense de ödenen paranın yüz milyonlarca lira olduğu tahmin ediliyor. Kızılay'ın depremden yaklaşık 4 ay sonra sosyal medya hesabından paylaştığı reklam kokan bir videoda, Kızılay depolarının üzerinde Nakış Gıda yazan gıda kolileriyle dolu olduğu, kurumun çalışanlarının bu kolileri depolardan Kızılay'ın araçlarına taşıdığı net bir şekilde görünüyordu. Bu videoyu da bir hata olarak görmüyorum. Yardım kuruluşu Kızılay'ı kullanarak Menzil'e ait şirketin reklamını yaptılar.



Bu büyük vurgunla ilgili Nakış Gıda'nın yöneticisi Kenan Kasap'ı aradım ama açıklama yapmayacağını söyledi. Ancak ısrarla bazı sorular yönelttim. Kasap, "Satışı ihalesiz mi yaptınız?" sorusuna "Ortalık yangın yeriye ne ihalesi?" diye karşılık verdi. Öte yandan Menzil'den gıda alımına aracılık ettiği iddia edilen dönemin Kızılay Başkan Yardımcısı Fatma Meriç Yılmaz ile Kızılay Basın Müşavirliği de sorularımı yanıtsız bıraktı.

Ayrıca Nakış Gıda firması ofisinin, Menzil Cemaati'nin İstanbul'daki merkezi olan Tuzla'daki Semerkand Kültür Merkezi'nin içerisinde yer aldığını da belirteyim.

Nakış Gıda şirketini biraz incelediğimde de daha vahim şeyler gördüm. Nakış Gıda 1997 yılında Semerkand Gıda ismiyle Davut Karakaş ve Ahmet Aydın tarafından kuruldu. Bu iki isim sadece kâğıt üzerinde bu şirketin sahibi tabii. Şirketin asıl sahipleri Menzil'in şeyhleri yani Elhüseyni ailesi. 2010 yılında şirketin adı Nakış Toptan Gıda olarak değiştirildi, sermayesi 2023 yılında 42 milyon TL'ye yükseltildi.

## **MİLYARLARCA LİRALIK TİCARET AĞI**

Şirket daha çok cemaatin markalarını ve gıda-ramazan kolilerini satıyor, tıpkı Kızılay'a yaptığı gibi. Nakış Gıda'ya bağlı birçok şirket ve marka var. Cemaat'in Nakış Gıda'ya bağlı bazı markaları da Galip Çay, Katık Bakliyat, Naksüt, Name, Nakşet... Bu markalar aracılığıyla cemaat, çiftliklerinde ve fabrikalarında ürettiği sucuktan süte, yoğurttan tereyağına, nohut ve kuru fasulyeden baharata kadar birçok ürünün satışını yapıyor. Bu markaların ürünleri de yine cemaate ait olan "farksepeti" isimli bir online satış sitesinden satılıyor.

Şirket, belediyelerle daha çok doğrudan temin denilen, yani belli bir tutara kadar yapılan ihalesiz alımlar ile ticari ilişki kuruyor. Ancak aldığı bazı ihalelerin kayıtları da var. Şirketin aldığı ihalelerin ayrıntıları şöyle:

- 2012’de AKP’li Esenler Belediyesi’ne 120 bin TL’lik gıda,
- Yine 2012’de AKP’li Bayrampaşa Belediyesi’ne 238 bin TL’lik gıda malzemesi,
- 2013 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı İSPARK’a 130 bin TL’lik ramazan kumanyası,
- 2016’da da yine İBB’ye bağlı İSPARK’a 84 bin TL’lik kalıp sabun,
- 2020 yılında ise AKP’li Körfez Belediyesi’ne 277 bin TL’lik gıda kolisi sattılar.

Bazı rakamlar ufak görünebilir ancak Bayrampaşa Belediyesi’ne 238 bin TL’lik gıda malzemesi sattıkları 2012’de net asgari ücret 701 TL’ydi.

Menzil’in en büyük gelir kaynaklarından olan markalarına tek tek mercek tutalım:

**Nakşet:** Bu marka ile tam 20 çeşit sucuk, salam, sosis, kavurma ve pastırma üretilip satılıyor. Resmî kayıtlara göre Nakşet Hayvancılık şirketi 2009 yılında Sakarya Adapazarı’nda “Büyükbaş hayvan yetiştirmek, almak satmak” amacıyla kuruldu. Şirketin resmî sahibi Menzil’i yöneten Elhüseyni ailesi değil. Bu şirket birçok şirket gibi kâğıt üzerinde bir başkasına, yani güvendikleri cemaat mensuplarına ait. Menzil’in ülke genelinde devasa büyüklükteki ve milyonlarca lira değerindeki çiftliklerinde hayvanlar bu marka için yetiştiriliyor. Bu çiftliklerde tarım da yapılıyor. Yüzlerce hayvanın yetiştirildiği çiftliklerde yüz binlerce liralık tarımsal makineler de bulunuyor. Cemaat mensupları ülke genelinde bu çiftliklerde ücret almadan çalışıyor. Bu şekilde sevap kazandıklarını düşünüyorlar. Onların sevap sandığı şey aslında cemaati yöneten şeyhlerin sermayesi oluyor.

**Naksüt:** 22 çeşit peynir, yoğurt, ayran, tereyağı ve kaşar peyniri üretilip satılıyor.

**Galip ay:** Bu marka adı altında 14 farklı rn retilip satılıyor. Sadece siyah ay deęil, ıhlamur, rezene gibi bitki ayları da satılıyor.

**Galip Kahve:** 5 eřit Trk kahvesi retilip satışı yapılıyor.

**Balpeteęi:** Szme ve petek bal satışı yapılıyor.

**Beyruha Hurma:** Tam 20 eřit hurmanın satışı bu markayla yapılıyor.

**Sofař:** 15 rnn satışı yapılıyor. Bu markayla kařar peyniri, beyaz peynir, sucuk, salam, tereyaęı retilip satılıyor.

**Sebat:** Bu marka ile 7 eřit zeytin ve zeytinyaęı satışı yapılıyor.

**Divan:** Bu marka atısı altında 3 eřit rn satılıyor. Bu rnler sabun ve rekotu yaęı.

**Gl Nida:** Kandil simidi retilip satıyorlar bu markayla. Gl Nida'nın markası iin Sakarya'da devasa bir fabrikası var cemaatin. Birok řirket kandillerde alıřanlarına kandil simidi hediye ediyor. Gl Nida markası ile byk řirketlere toplu kandil simidi satışı da yapılıyor.

**Name Baharat:** eřit eřit baharatın satışı bu marka adı altında yapılıyor.

**Ecriden řeker:** řeker retimi ve satışı yapılıyor.

**Katik:** Cemaatin bakliyat satışı yaptığı markası. Bu marka ile kuru fasulye, pirin, bulgur ve mercimek gibi birok bakliyatın satışı yapılıyor.

Nakıř Gıda da bahsettięim bu markalar altında rettięi onlarca rnle birlikte, devasa tesisler, fabrika ve iftlikleriyle adeta Menzil'in darphanelerinden biri konumunda.

Menzil'in řirketleri o kadar fazla ki... Ticarete de kamuda da adeta Menzil'in bir rmcek aęı var. rneęin Menzil'e ait "Co Point İletiřim Danıřmanlık Reklam ve Prodksiyon Limited řirketi" karřıma ıktı. Merkez adresi kısa sre nceye kadar Menzil'in Tuzla'daki merkezi olan bu řirket, cemaate

ait bir reklam ajansı. Ancak çalıştığı kurumlar dikkat çekici. Menzil'in reklam ajansının Menzil'in özel okullar zinciri olan Biltek Okulları'nın reklamlarını yapması anlaşılabilir ama Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı olan ve ülkenin en önemli kurumlarından biri sayılan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) reklamlarını yapması tartışma yaratır. Şirket, internet sitesinde TPAO'nun reklamlarını ve görsellerini hazırladığını ve hatta Sinop Nükleer Santrali'nin dahi internet sitesini hazırladığını belirtiyor. Menzil'in reklamlarını hazırladığı yerler saymakla bitmeyecek kadar çok. Örneğin AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın başkanı olduğu Yeni Türkiye Eğitim Vakfı'na (YETEV) bağlı İrfan Okulları'nın reklamları da yine Menzil'e yaptırılmış. Daha anlatacak çok şey var ama son olarak bu şirkete dair şunu söyleyeyim, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ile Sinop Nükleer Santrali'nin internet sitelerini dahi Menzil Cemaati'ne yaptırmışlar. Bu işler de milyonlarca liranın Menzil'e aktarılması demek.

## **CEMAATİN ÖZEL OKULLARI**

Küçük çocukları, gençleri eğitim sistemin kopararak kaçak Kuran kurslarına yönlendiren, “medrese eğitimi” adı altında eğitim alması gerektiğini savunan Menzil'in bir de özel okul zinciri var. Cemaatin Biltek Okulları adı altında dört ayrı kampüsü bulunuyor. İstanbul Pendik, Üsküdar ve Halkalı ile Ankara'da Biltek Okulları'nın anaokulu, ilkokulu, ortaokulu ve lisesi var.

Cemaatin özel okul zincirinin internet sitesinde de bilimsel eğitimden bahsediliyor. Adıyaman'daki köylerinde kadınların sokakta yürümesini önlemek için yerin altına tüneller inşa eden, çocukları medrese eğitimi adı altında karanlığa sürükleyen cemaat, özel okulunu şöyle pazarlıyor:

“Biltek, şahsiyet kazandırmayı önemseyen, bilimselliği esas alan zarif nesiller yetiştirmeyi kendine amaç edinmiş bir eğitim kurumudur. Biltek Okulları ‘Bilim’ ve ‘Teknoloji’ kavramlarının kısaltmalarından ismini almış, akademik hayatına 2002 yılında Üsküdar’da başlamıştır. Ankara, Pendik, Halkalı Kampüslerinin ardından kurumsallaşmaya, büyümeye devam etmiştir.

Biltek, son teknoloji ile donatılmış maksimum 24 kişilik özel sınıflarıyla, uygulamalı derslere özel derslikleriyle, kütüphaneyle, laboratuvarlarıyla (Fizik, Kimya, Biyoloji, Fen Bilgisi ve STEM Laboratuvarları), kapalı ve açık spor salonlarıyla, buz pisti, sinema salonları, sosyal tesisleriyle sağlam geçmişi başarılı bir gelecekle buluşturmaya devam etmektedir.”

Ben bu satırları yazarken hayret ettim. Bu ifadeler Biltek Okulları’nın kendi internet sitesinde yer alıyor ve ısrarla bilim vurgusu yapılmış. Bu özel okul zinciri de yine cemaat mensuplarına ait.

## **MENZİL’İN ÇOK ÖZEL HASTANESİ**

Menzil’in çok tartışılan bir de özel hastanesi var. Bu hastane İstanbul’un Pendik ilçesinde ve adı da Emsey Hastanesi. “Sağlık Bakanlığı’nı ele geçirdi” denilen cemaatin ayrıca hastanesinin olması da şaşırtıcı bir durum değil elbette.

Emsey Hastanesi, İstanbul’un fethinin yıldönümü olan 29 Mayıs 2012’de dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıldı. Açılıшта, Menzilci olduğu bilinen dönemin Sağlık Bakanı Recep Akdağ, İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Kadir Topbaş da hazır bulunmuştu.



*Menzil'e ait Emsey Hastanesi'ni Erdoğan açtı.*

O dönem hastanede 1 king suit, 2 VIP suit oda, 6 suit hasta odası ve 2 VIP doğum odası olmak üzere toplam 11 konforlu oda bulunduğu açıklandı.

İstanbul Ticaret Odası'nın kayıtlarına göre hastanenin sermayesi 50 milyon TL'nin üzerinde. Sağlık Bakanlığı'nı neredeyse kaleleri olarak gören Menzil mensupları açık açık mesaj da veriyorlardı. Hemen anlatayım.

Sağlık Bakanlığı'nın, internet sitesinde Sağlık Turizmi Yetki Belgesi Almaya Hak Kazanan Özel Sağlık Tesisleri listesinde dikkat çeken bir ayrıntı yer alıyordu. Kimsenin fark etmediği bu ayrıntıda, ilk Sağlık Turizmi Yetki Belgesi'nin 2017 yılında "ST-0001" sertifika kodu ile Emsey Hastanesi'ne, yani Menzil'e verildiği belirtiliyordu. Yetki belgesi almak için Özel Keşan Hastanesi 2 Ekim 2017 tarihinde başvurmasına rağmen ilk yetki belgesi 6 Ekim 2017 tarihinde başvuran Özel Emsey Hospital Hastanesi'ne verilmişti.

Yani bile isteye bir mesaj veriyorlardı. Ülkede çok daha büyük "zincir hastaneler" varken ve daha önce başvuran hastaneler bulunuyorken bu izni "0001" koduyla mesaj vermek için Men-

zil'in hastanesine verdiler. Bu izin, son yıllarda özellikle Arap ülkelerinden binlerce kişinin saç ektirmeye, estetik yaptırmaya veya tedavi olmaya Türkiye'ye geldiği düşünüldüğünde çok büyük bir gelir kaynağı demek.



*İlk Sağlık Turizmi Yetki Belgesi 0001 koduyla Menzil'in hastanesine verildi.*

Emsey'in internet sitesinde şu bilgilere de yer veriliyor: “Uluslararası İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanı'nın hemen yanında, 38 bin metrekare alanda, 254 yatak kapasitemiz, 9 ameliyathanemiz, genel/koroner/yeni doğan yoğun bakım ünitelerimiz, normal doğum odalarımız, suda doğum odalarımız, 350'si sağlık profesyoneli yaklaşık 1000 çalışanımız, Azerbaycan, Özbekistan, Kırgızistan ve Umman temsilciliklerimizle her geçen gün büyüyoruz.”

AKP döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kasasından da Emsey Hastanesi'ne para ödendi. İBB iştiraki İGDAŞ 2015 yılında personele sağlık taraması yapmak için bir ihale düzenledi. İhale, 82 bin TL'ye Emsey'e verildi.

Menzil Cemaati'nin ölen lideri Abdülbaki Elhüseyni'nin Emsey'de çekilen bir fotoğrafı da o günlerde gündem olmuştu. Bir hastane odasında çay içerken görülen Menzil liderinin bulunduğu varaklı süslemeler, lüks halı ve duvar kâğıtlarıyla kaplı şatafatlı odanın görüntüsü dikkatleri çekti ve tartışmalara neden oldu.

Elhüseyni'nin 2019'un Temmuz ayında ziyaret ettiği hastanede takkeli ve "şeyh" in önünde el pençe divan duran doktorların ona "Gavs'ım" şeklinde hitap etmesi ise dikkati çeken bir başka noktaydı.

## TESTLERİ MENZİL CEMAATİ YAPTI

Cemaatin sağlık alanına olan ilgisi anlatmakla bitirilemeyecek kadar fazla. Covid-19 pandemisinde evlerimizden ya çıkmadık ya da yasaklar nedeniyle çıkamadık. Birçok yakınımız, dostumuz Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Salgından kurtulmak için aşının bulunmasını ve Türkiye'ye getirilmesini bekledik. Bu zor süreçte sık sık Covid-19 testi yaptırdık. İstanbul'daki devlet hastanelerinde bizlere o testi aslında Menzil Cemaati yaptı. Hemen anlatayım...

Önceki bölümlerde Kızılay'dan Menzil'e milyonlarca liranın nasıl aktarıldığı anlatırken Menzil Cemaati mensubu Ferhat Danışman ile Techno Health Laboratuvar isimli şirketinden bahsetmiştim. Yollar bizi yine Ferhat Danışman üzerinden Menzil'e çıkardı.

Sağlık Bakanlığı, pandeminin başladığı yıl olan 2020'de İstanbul'daki yedi büyük kamu hastanesinde altı ay boyunca Covid-19 PCR testi yapılması için bir ihale düzenledi. Neden bu testin bakanlık personeli ile yapılmadığı ise bilinmiyor.

Kamu İhale Bülteni'nde yer alan bilgilere göre, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü 5 Kasım 2020 tarihinde "sağlık tesisleri için 6 aylık sonuç karşılığı Covid-19 PCR testi hizmeti alımı" adı



altında bir ihale yaptı. İhale, Kamu İhale Kanunu'nun "ihaleyi istediğine verme yöntemi" olarak bilinen "pazarlık" usulüyle yapıldı. İhale sonucunda, yedi büyük kamu hastanesinde testlerin 1 Ocak-30 Haziran tarihlerini kapsayan altı ay boyunca 144 milyon TL'ye Menzil mensubu Ferhat Danışman'ın Techno Health Laboratuar ile Gen Era Diagnostik Sağlık Hizmetleri Şirketi'ne yaptırılması yönünde sözleşme imzalandığı açıklandı.

Şirketlerin altı ay boyunca Covid-19 testlerini yaptığı hastanelerin listesi ise şöyle:

- Sancaktepe Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi
- Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi
- Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi
- Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi
- Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi
- Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi
- Kanuni Sultan Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Tüm bu hastanelerde Covid-19 testleri Menzil Cemaati'nin şirketine yaptırılarak devletin kasasından, yani bizim paralarımızdan oluşan bütçeden milyonlarca lira cemaate aktarıldı.

Bu skandalın ardından Techno Health Laboratuar Şirketi'nin yöneticisi Mehmet Rüştü Kaya'ya ulaştım. "Menzil Cemaati'nden misiniz?" sorusuna yanıt vermek istemediğini belirten Kaya, "Ferhat Danışman da şirketimizin ortağıdır. Ferhat Bey Emsey Hastanesi'nde çalışıyor olabilir, Menzil'i seviyor olabilir, Menzil'e gidiyor olabilir. Ne var yani bunda? Menzil'e gitmek, Menzil'i sevmek suç mu?" dedi. Bu ifadeler bir nevi itiraf niteliğindeydi ve daha da fazlasını anlattı.

Kaya, "Biz test başına 29 TL gibi bir teklif verdik. Altı ay boyunca yedi hastanede toplam 5 milyon adet Covid-19 testi yapacağız ve test başına yaklaşık 29 TL gibi bir ücret alacağız. Yedi

hastanede toplam 149 personel çalıştıracacağız. 50 adet PCR test kabini ve cihazı kuracağız. Cihazlarımızı da hastane içerisinde bize verilen alanlara kuracağız ve beş saatte sonuç vereceğiz. Yani laboratuvarı komple biz çalıştıracacağız sadece sürüntü alma işlemi tıbbi bir operasyon olduğu için sürüntüyü Sağlık Bakanlığı personeli alacak” ifadelerini kullandı.

“Başka kentlerde de buna benzer ihaleler aldınız mı?” sorusuna Kaya, “Daha önce İzmir’de de buna benzer bir ihale olmuş ve test başına 124 TL gibi fiyatlar verilmişti. İstanbul’da da böyle bir ihale olunca açıkçası katılmak istedim. İzmir’de 124 TL fiyatı görünce ‘Bu çok pahalı’ dedim ve bunun üzerine çalışmak istedim. Hatta İstanbul’da ihaleye ben davet edilmemiştim ve özellikle arayarak firmamın davet edilmesini sağladım” dedi.

Hiç korkusu yoktu, her şeyi itiraf etti. “İhaleye davet edilmemizi sağladım” cümlesi bile yargılanması için yeterdi ama savcılar konu Menzil olunca harekete geçmedi.

Sağlık Bakanlığı’nın Covid-19 PCR testi ihalesini taşeronla, yani Menzil’e vermesine CHP, HDP ve İYİ Parti’den sağlıklı milletvekilleri tepki gösterdi, savcılarını göreve çağırdı.

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir aynı zamanda Sağlık Bakanlığı ihalelerinde şeffaf bir süreç yürütülmediğine vurgu yaptı. İstanbul’da yedi kamu hastanesinin PCR test hizmeti işinin taşeronla devredildiğini hatırlatan Emir, konuya ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya soru önergesi verdi. Emir, “Sağlık Bakanlığı’nın kendi imkânları bu test hizmetini vermeye yetmiyor mu?” diye sordu.

“Vaka sayılarının 30 binleri geçtiği bir dönemde bile böylesine önemli bir hizmetin taşeronla yaptırılmasının hiçbir açıklaması olamaz” diyen CHP’li Emir, “Bu ihalenin tek açıklaması olabilir o da yandaşa para kazandırma isteğidir. Çünkü ihaleyi Menzil tarikatına ait olduğu bilinen Emsey Hastanesi’nde Mali Hizmetler Koordinatörü olarak görev yapan bir ismin şirketi alıyor” dedi.

İYİ Parti Isparta Milletvekili Dr. Aylin Cesur ise konunun araştırılmasını istedi. Ülkede büyük bir yangın olduğunu söyleyen Cesur, şunları dile getirdi: “Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) şubat ve mart ayında Türkiye’ye günde 400 bin test ve sadece İstanbul’da günde 80 bin test yapılmasını önermişti. Sağlık Bakanlığı bu sayıda hiçbir zaman test yapmadı. Koronavirüs testlerinden de rant çıkarılmaya çalışılıyorsa utanmalılar. Araştırılması gerekir. Amaç rant sağlamak değil halkın güvenliği ve sağlığı olmalı.”

Savcılarını göreve çağıran dönemin HDP Iğdır Milletvekili Dr. Habip Eksik de “AKP’nin uydurduğu hikâyeye göre Sağlık Bakanı çok başarılı görünüyor ama böyle bir başarı yok” diye konuştu.

İktidarın, salgın sürecinde de cemaatleri, vakıfları ve yandaşlarını doyurma derdine düştüğünün altını çizen Eksik, şöyle konuştu: “Bakanlıkların cemaatler, örgütler ve tarikatlar arasında paylaşıldığını tüm dünya biliyor. Sağlık Bakanı Koca’nın da hangi cemaatlerle ilişkisi olduğu biliniyor. Bu ihale de onun göstergesidir. Savcılar ve Sağlık Bakanlığı, derhal bir soruşturma başlatmalıdır.”

CHP Ankara Milletvekili Dr. Murat Emir, milyonlarca liralık anlaşmayı Meclis gündemine taşıdı. CHP’li Emir, Sağlık Bakanı’na şunları sordu:

- Kamu hastanelerinde PCR test hizmetlerini bugüne kadar kendisi yapan Sağlık Bakanlığı, hangi gerekçeyle böyle bir ihale düzenlemiştir?
- Toplum sağlığı açısından PCR test süreçleri büyük önem taşıırken bu hizmetin taşeron firmalara verilmesi hangi gerekçeye dayandırılmıştır?
- 144 milyon TL’ye imzalanan sözleşme karşılığında yüklenici firmalar kaç adet PCR testi yapmayı taahhüt etmiştir?

Tepkiler artınca İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü açıklama yapmak zorunda kaldı. Açıklamada özetle, “Tamamen kanuni çerçevede ve kamu hizmet kapasitesini artırmak amacıyla yapıl-

mış olan rutin işlemlerin, farklı bağlamlara oturtularak siyasi zemine çekilmesi ve kamu kurumlarına zarar verme çabasına dönüştürülmesi, her şeyden önce basın meslek ilkeleriyle çelişmektedir" denildi. Yani Menzil'e verilen ihaleye rutin bir işlem denilirken bir taraftan da gazetecilik dersi vermeye çalıştılar!

Sağlık Bakanlığı bu ihaleyle de yetinmedi. Bu sefer de laboratuvarları Menzil'e teslim etti. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, 11 Eylül 2020 tarihinde "Sonuç Karşılığı Covid-19 PCR Testi Hizmet Alımı" adı altında bir ihale daha düzenledi. Yine pazarlık usulüyle düzenlenen ihale, Menzil Cemaati'ne yakınlığıyla bilinen Techno Health Laboratuvar Şirketi'ne verildi. Şirket ile İl Sağlık Müdürlüğü arasında da 55 milyon 812 bin TL'lik sözleşme imzalandı.

Şirket, milyonlarca liralık ihale kapsamında, 5 Eylül tarihinde 1 No'lu Halk Sağlığı Laboratuvarı, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Covid-19 PCR testlerini yapmaya başladı. Şirket böylece Sağlık Bakanlığı'ndan ikinci Covid-19 ihalesini aldı. İki ihalenin toplam bedeli ise 200 milyon TL'yi buldu.

Şimdi bu şirkete, yani Sağlık Bakanlığı ile Menzil'in ticari ilişkisine daha geniş bir çerçeveden bakalım. Menzil mensubu Ferhat Danışman'ın bu şirketi, Sağlık Bakanlığı ile üniversite hastanelerinden, 2011 ile 2022 yılları arasında tam 76 ayrı ihale aldı. Bu ihalelerin toplam bedeli ise 665 milyon 374 bin TL. Yani inanılmaz bir para. Hem hastanelerin laboratuvarlarını Menzil'e teslim etmişler hem de laboratuvar malzemelerini Menzil'den almışlar. Milyonlarca liralık ihale ağının deşifre olmasının ardından Ferhat Danışman şirketteki hisselerini devretti. Şimdi hâlâ Menzil'in Emsey Hastanesi'nde mali işler müdürü olarak görev yapıyor. Yani hastanenin kasası.

Şimdi düşünün, bir özel hastanenin müdürsünüz ama aynı zamanda da milyonlarca liralık ihaleler alıp devasa laboratuvar işlerini yürüttüğünüz bir şirketiniz var. Bu elbette hiç mantık-

lı değil. Bu tablodaki tutarsızlık, Menzil'in sıkça başvurduğu "kâğıt üzerinde" sahiplik taktiğinin bir göstergesi. Yani aslında şirket Menzil'in şeyhlerine ait ama kâğıt üzerindeki sahibi çok güvendikleri, hastanelerinin kasası yaptıkları müritleri Ferhat Danışman'dı.

## KOMŞU KÖYDE CEMAAT İSYANI

Menzil Cemaati'nin sohbetinde konuşan "şeyh" Şemseddin Bektaşoğlu'nun, Menzil liderinin depremi, depremle konuşarak durdurduğunu iddia ettiği görüntüler de çok tartışıldı. Bektaşoğlu'nun zaman zaman TRT'nin ramazan programlarına konuk edildiği de ortaya çıkarken Menzil'de skandalların sonu gelmiyordu.

2020 yılında Adıyaman'ın Kâhta ilçesinde Menzil köyünün ve tarikatının hemen yanı başındaki Elbeyi, Ortaköy ve Göçeri köylerinin ortak mezarlığından Menzil tarikatı tarafından yol geçirildi. Kâhta Belediyesi Meclis Üyesi Adnan Erdem, 50 mezarın tahrip edildiğini ve tehdit edildiklerini söyledi.

Tarikatın kendilerini artık burada barındırmak istemediğini söyleyen Erdem, tarikatın bölgede devlet yerine geçtiğini Bianet'ten Hikmet Adal'a şöyle anlattı:

"Tarikatın gücü herkese yetiyor. Olay yaşandıktan sonra tepki gösterince köylülerin listesini istemişler. Menzil tarikatıyla çalışan, onlarla iş yapan kişileri işten çıkartacaklar çünkü. Bugün olmasa yarın çıkartacaklar. Sesimizi çıkarttığımız zaman kimse duymuyor. Artık dayanacak gücümüz kalmadı. Mezarlıklarımızın tahrip edilmesi vicdanımızı çok yaraladı."

Menzil bir taraftan iktidardan aldığı güç ile karşısında duran herkesi ezerken bir yandan da kamudaki örgütlenmesine hız veriyordu. Israrla Fethullahçıların yerini Menzil aldı diyorlar ve bunu aslında müritler de söylüyor. Mesela, 2017 yılında

eski manken ve oyuncu Yaşar Alptekin, bir dönem kendisinin de Gülen Cemaati'nin içinde bulunduğunu belirterek “Ben de FETÖ’cüydim. 2004-2008 arası onlarlaydım. Türkiye’nin yüzde 70’i kandırıldı. Şimdi Adıyaman’a, Menzil Cemaati’ne gidiyorum. Şimdi o cemaatle birlikteyim” diyordu.<sup>6</sup>

Gazeteci Batuhan Çolak ise 2017’deki köşe yazısında bir polis memurunun açıklamalarına yer verdi. Çolak, memurun, “İki defa komiserlik sınavını kazandım, Menzil tarikatıyla AKP’den üst düzey tanıdığım olmadığı için ikisinde de kazanamadım. Mesela devlet büyüklerinin (Bakan, Başbakan, Cumhurbaşkanı vs.) koruma kadrosuna geçmek istersen Menzil tarikatı üyesi olmazsan asla seni almazlar. Başta İstanbul olmak üzere, Narkotik Şube’ye ancak Menzil tarikatının referansıyla geçilebilir” dediğini yazdı.

Gazeteci Tolga Şardan, 2019 yılında T24’e yazdığı “Emniyet’te neler oluyor?” başlıklı yazısında, kulislerde her üç atama ve terfiden birinin Menzil cemaati referansıyla yapıldığının konuşulduğunu belirtiyordu.

İYİ Parti eski İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Menzil’in Sağlık Bakanlığı’nı ele geçirdiği iddiasını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya sordu ama Koca soruyu yanıtsız bıraktı. Yani Sağlık Bakanı dahi “Menzil benim yönettiğim bakanlığı ele geçirmedi” diyemedi.

Hal böyle olunca Menzil Cemaati suçlular için adeta bir kalın oldu. Çünkü Menzil demek dokunulmazlık kazanmak demektir.

Örneğin, Ankara Garı önünde 10 Ekim 2015’te IŞİD’in bombalı saldırısı sonucu meydana gelen katliamda 103 yurttaş yaşamını yitirmiş, 10 Ekim Ankara Katliamı davasında katliamın planlayıcısı olan İlhami Balı’nın eşi Hülya Balı, tanık olarak din-

---

6 <https://haber.sol.org.tr/turkiye/eskiden-fetocuydum-artik-menzildeyim-di-yen-alptekin->

lenmişti. Hülya Balı ifadesinde, eşi İlhami Balı'nın Adıyaman'a Menzil tarikatına gittiğini söyledi. Çünkü, o da şunu biliyordu: Menzil, iktidarın el ele kol kola yürüdüğü bir cemaat. AKP nezdinde bir saygınlığı, itibarı ve dokunulmazlığı var.

Anlatacak o kadar çok örnek var ki... Devletin valisi deprem felaketinin ardından Menzil Cemaati'nden yardım istedi. Yanlış okumadınız, devletin tüm olanakları elinde olan vali, Menzil'den yardım istedi!

Deprem felaketinden kısa süre sonra, 1 Mart 2023'te sosyal medyada Menzil şeyhlerinden Muhammed Saki Elhüseyni'nin bir konuşması paylaşıldı. Menzil şeyhinin cemaat üyelerine yaptığı konuşmada, "Bugün de bir vali aradı. Pakistan'dan bir heyet gelmiş, Reşid'e söyleyin yanında bir yer versinler, yardımcı olsunlar... İmkanlar var ama yapma şeysi yok. Elhamdülillah, üç kolda sofiler çalışıyorlar. Hem köylere erzak dağıtıyorlar, hem yemek pişiriyorlar, hem enkazlarda çalışıyorlar, hem taziyelere gidiyorlar" dediği görüldü. Menzil şeyhinin bahsettiği valinin Adıyaman Valisi olduğunu tahmin etmek hiç güç değil.

Deprem felaketinde en fazla yıkımın yaşandığı kentlerden biri olan Adıyaman'da 2 bin 300'den fazla bina yıkıldı, 4 bin 600 kişi ise yaşamını yitirdi. Menzil de Adıyaman'ın Kâhta ilçesindeki köyünde 7 bin 100 yetişkin depremzede ile 2 binin üzerinde çocuğun "misafir edildiğini" açıkladı. Menzil'in sosyal medya hesaplarından, depremzede çocukların "tekbir işareti yaptığı" fotoğrafları, "Ne kadar misafirimiz varsa hepsinin gönüllerini ısıtmaya çalıştık" ifadeleriyle paylaşıldı. Bir başka videoda ise "Buhara Evlerinde depremzede çocuklara yönelik etkinliklerden biri" denilerek çocuklara dinî sorular yöneltildiği görüldü.

Menzil Cemaati  
Adıyaman'daki  
köyünde 1100  
depremzede  
çocuğun  
bulduğunu  
açıkladı

Aile Bakanı  
"Çocukların  
sağlık  
kuruluşlarında  
olduğunu  
varsayıyoruz"  
demişti

**KİM VERDİ BU  
ÇOCUKLARI BUNLARA**

**Hani  
yalandı**

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği de bu skandalın ardından tespit edilecek şüpheliler, yani müritler hakkında suç duyurusunda bulundu. Dilekçede, şüpheliler hakkında soruşturma başlatılması ve cezalandırılmaları için kamu davası açılması talep edildi ama bir adım atılmadı. Menzil'e karşı hukuk işlemiyordu.

2023'ün Haziran ayında da Urfa'da Menzil Cemaati'nin kaçak Kuran kursunda "okuyan" ve günlerdir kayıp olan 12 yaşındaki Abdülbaki Dakak isimli çocuk kursun yakınlarındaki ahırda ölü bulundu. Çocuğun defalarca kurstan ayrılmak istediği ancak buna rağmen ailesinin izin vermediği anlaşıldı.

Medresede, 20 çocuğun yatılı olarak "dinî eğitim" gördüğü öğrenildi. Söz konusu "medrese" AKP'li Eyyübiye Belediyesi tarafından Beşat Mahallesi Mezarlığı içinde yer alan bir alanda inşa edildi. Medresenin 29 Eylül 2018 tarihinde yapılan açılışına AKP'li Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci'nin yanı sıra, AKP Urfa eski Milletvekili Halil Özcan katıldı.



AçılıŖta, söz konusu yapı, “medrese, Kur’an kursu, taziye evi ve çok amaçlı salon” olarak lanse edildi. Daha sonra ise bu yapı Menzil tarikatına devredildi. Eyyübiye Belediyesi’nin sitesinde kursa dair Ŗu bilgiler veriliyordu: “Kuran kursu ve medrese olarak da kullanılacak olan tesisin açılıŖ dualar ve salâvatlar eşliğinde yapıldı.”

Eyyübiye Müftülüğü yetkilileri de medrese hakkında bilgileri olmadığını açıkladı. Müftülük yetkilisi, “Kurs açıldığında bize başvurulması gerekiyor ama bizim böyle bir kurstan habermiz yok. Bize baėlı olsa Diyanet teftiŖ eder. Ancak bize baėlı olmadığı için denetim de yapamıyoruz. Çünkü kurstan habermiz yok” dedi.

Bu skandalın ardından hesap vermesi gereken hesap vermediėi gibi iŖi yine piŖkinliğe vurdu. Menzil Cemaati’ne ait olduėu bilinen Semerkand Vakfı’nın avukatı Hakan Yavuz, İstanbul Anadolu 7. Sulh Ceza Hakimliėi’ne başvurarak, 12 yaŖındaki Abdölbaki Dakak’ın Ŗüpheli ölümü ile ilgili Twitter’da yapılan paylaşımlara erişim engeli talep etti.

Mahkeme, 20 Haziran 2023 tarihinde toplam 39 paylaşım için erişim engeli kararı verdi. Erişim engeli getirilen paylaşımlar arasında çok sayıda gazetenin, haber sitesinin, siyasi partinin, milletvekilinin ve gazetecinin paylaşımları da yer aldı.

## **FACIANIN ÜZERİNİ KAPATTILAR**

Menzil Cemaati, ülkenin birçok noktasında ve yurt dışında çiftlikler, Ŗirketler, dernekler, vakıflar, külliye adındaki yapılar ve kaçak Kuran kursları ile örümcek aėı gibi örgütleniyor. Cemaatin en büyük gelir kaynaklarından olan çiftliklerinden biri de Konya’nın Karatay ilçesindeki Akbaş Mahallesi’nde bulunuyor. Cemaat burada “Nazar Çiftliėi” adı altında faaliyet yürütüyor.

Cemaatin çiftlikte kaçak olarak çalıştırdığı Suriyeli bir ailenin iki küçük çocuėu 21 Aralık 2018’de traktöre baėlı yem

karma makinesine kapıldı. İki yaşındaki Selin ve üç yaşındaki Mehmed isimli kardeşler olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti. O dönem bu faciayı haberleştirerek abonelerine servis eden Anadolu Ajansı ise çiftliğin Menzil Cemaati'ne ait olduğunu belirtmedi.



*İki küçük çocuğun yaşamını yitirdiği yem karma makinesi.*

Çocukların ölümünün ardından şüpheliler hakkında “Takirle iki kişinin ölümüne neden olma” suçundan Konya Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Olayla ilgili hazırlanan bilirkişi raporunda, “traktör ile yem karma makinesine bağlandığı yerde yaklaşmayı önleyici herhangi bir korumalığın bulunmadığı, çevrede herhangi bir uyarı, ikaz levha ve işaretlerinin bulunmadığı” belirtildi. Yani müritler kusurluydu, çocukların suçu yoktu. Her çocuk gibi oyun oynamak, eğlenmek istemişlerdi.

Mahkeme çiftliğin resmî sahibi olan Menzil mensubu Rayhan Tülek ile onun işlerini yürüten Mehmet Değiş ve Semerkand Vakfı’nın Konya Şubesi müdürü de olan Bekir Başpınar’ı

toplamda 60 bin 700 TL adli para cezasına çarptırdı. Üç kişiye “Taksirle iki kişinin ölümüne neden olma” suçundan verilen para cezası 20 ila 24 taksite bölündü.

Ayrıca olayda Rayhan Tülek yüzde 40 oranında asli kusurlu, onun işlerini yürüten Mehmet Değiş ve Bekir Başpınar ise yüzde 20 oranında asli kusurlu bulundu. Baba Hasan Ramazan ve anne Döne Abid yüzde 10 tali kusurlu sayıldı. Mahkemede tanıklık yapan cemaat mensupları, iki çocuğu kaybeden babanın makineleri “hor kullandığını” belirterek “tedbirli kullansaydı bu olay yaşanmazdı” dedi ama müritlerin utanmazlığı bununla da sınırlı kalmadı...

Mahkeme, anne ve babaya “Çocuklarını kaybetmeleri ve olay sebebiyle derin üzüntü yaşamaları” nedeniyle herhangi bir ceza vermedi. Çiftliğin resmî sahibi ile sorumlularının toplam yüzde 90 oranında kusurlu bulunduğu feci olayda ailenin şikâyetçi olmadığı da belirtilerek sorumlulara hapis cezası verilmesi, çiftliğin mühürlenmemesi soru işaretlerini arttırıyordu. Ancak gerçek kısa sürede anlaşıldı.

Mahkeme, “Ailenin şüphelilerden şikâyetçi olmadığını” belirtse de bu durumun nedeni daha sonra ortaya çıktı. Müritler, çocuklarını kaybeden acılı babayı kandırarak imzalattıkları bir “belgeyi” mahkemeye sundu. Bu belgeye göre, cemaat mensupları tarafından baba Hasan Ramazan ile anne Döne Abid’e, olaydan sadece bir ay sonra, 26 Ocak 2019 tarihinde 20 bin TL para verilmiş ve ardından aileye “İki çocuğumuzun ölümü ile sonuçlanan olayla, Hasan Ramazan’ın (baba) çalışmasından kaynaklı her türlü ücret vs. haklarımızın tamamını ve eksiksiz olarak Nazar Çiftliği’nden aldık. Hiç kimseden davacı ve şikâyetçi değiliz” ifadelerinin yer aldığı belge imzalatılmıştı. Ayrıca belgede çiftliğin resmî sahibi Menzilci Rayhan Tülek ile Cumali İsmail ve Zeki Gürüz isimli iki şahsın “şahit” sıfatıyla imzası da yer alıyordu. Yani müritler ceza almamak için, ölümüne neden oldukları iki çocuğun ailesini kandırmışlardı.

## BELGE-İBRANAMEDİR

Bizler HASAN RAMAZAN ve DÖNE ABİD 21.12.2018 tarihinde meydana gelen ve iki çocuğumuzun ölümü ile sonuçlanan olayla ve Hasan Ramazan'ın çalışmasından kaynaklı olarak HER TÜRLÜ ÜCRET, FAZLA ÇALIŞMA, HAFTA TATİL V.S. İZİN ÜCRETİ, MADDİ-MANEVİ TAZMİNAT haklarımızın tamamını tam ve eksiksiz olarak, RAYHAN TÜLEK (NAZAR ÇİFTLİĞİ), nden aldık. İbra ederiz. Kendisi ve başka hiç kimse ve kurumdan, SORUŞTURMA VE SULH CEZA MAHKEMESİNDE İFADE ETTİĞİMİZ ÜZERE DAVACI VE ŞİKAYETÇİ DEĞİLİZ.

Nazar çiftliğinden hiç kimsenin baskısı ve talebi olmadan kendi isteğimizle ayrıldığımızı beyan ve taahhüt ederiz

METİN İÇERİĞİ ŞAHİTLER TARAFINDAN TARAFİMİZE OKUNDU ANLATILDI.

26/01/2019

HASAN RAMAZAN



SAHİT

Cumali İSMAIL



DÖNE ABİD



SAHİT

Zeli GÜLBÜT



Rayhan Tülek



Kendisine ulaştığım baba Hasan Ramazan ise Türkçe okuma yazma bilmediğini, belgede ne yazdığını bilmeden imzaladığını belirtti. Ramazan yaşadıklarını şöyle anlattı: “İki çocuğumu kaybettikten sonra çiftlikte durmak istemedik. Ayrılacağı zaman ‘size harçlık veriyoruz’ dediler. Yirmi bin TL verdiler ve bir belge imzalatıldılar. Türkçe okuma yazmam yok. Belgede ne yazdığını bilmiyordum. ‘Sana verdiğimiz para için imzalatıyoruz’ dediler. Sonra belgede çocuklarımın ölümü için şikâyetçi olmayacağımanın belirtildiğini öğrendim. Bana bunu söylememişlerdi. Haberim yoktu. Yem karma makinesi için onları defalarca uyardım. Çiftlikte hayvanlardan birinin zarar göreceğini düşünerek uyarılmışım, çocuklarımın başına geleceği hiç aklıma gelmezdi. Üç kuruş paradan kaçtılar, önlem almadılar.”

Aile sonuçlanan kamu davasının ardından çiftliğin sorumluları ve resmî sahibi olan Menzil Cemaati mensuplarına tazminat davası açtı. 2023’ün Şubat ayında sonuçlanan davada cemaat mensuplarının aileye yaklaşık 700 bin TL maddi tazminat ödemesine karar verildi.

Menzil’in Konya sorumlularından olan, iki çocuğun yaşamını yitirdiği facia nedeniyle yargılanan ve kusurlu bulunan Bekir Başpınar ise “Bu konuyla ilgili bir şey kalmadı. Dava açıldı, ödemelerimizi yaptık, olay kapatıldı. Süreç bitti, bu konuyla ilgili bilgi vermiyoruz” dedi.

Diğer yandan iddiaya göre cemaatin yapılanmasında, çiftliğin sorumlularından ve Semerkand Vakfı’nın Konya Şubesi yöneticisi Prof. Dr. Zeki Bayramoğlu da bu olaydan bir süre sonra Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi’ne dekan oldu. Bayramoğlu, 2023 yılının Şubat ayına kadar dekanlığa devam etti.

Bayramoğlu Menzil’in Konya vekili olmadığını iddia ederken tüm bu hukuki süreçlere, yargılamalara Menzil’den bir avukat ordusu ile katıldı. Ancak mahkeme kayıtlarında Menzil’in “M”-sine dahi yer verilmedi.

Çiftliğin bulunduğu köy ile çevresindeki köylerde yaşayan yurttaşlar ise cemaati defalarca jandarmaya şikâyet ettiklerini ancak bir önlem alınmadığını söylüyor. Cemaatten rahatsız olduklarını ifade eden yurttaşlar, ayrıca şunları anlatıyorlar: “Jandarmaya buraya kalabalık gruplar geliyor gidiyor. Emekli polis, asker olduğunu söyleyenler de gelip gidiyor. Yabancı insanlar var burada ne oluyor bakın dedik ama jandarma umursamadı. Jandarma umursamadığı için bir süre sonra biz de şikâyet etmeyi bıraktık. Bir üniversite hocası ilgileniyordu bu çiftlikle.”

Özetle iki çocuğu göz göre göre öldürüp üzerini böyle kapatılar. “Allah için yaşıyoruz” diyenler nasıl Allah’tan korkmadıklarını ve kuldandan utanmadıklarını kanıtlıyor...

## **HEPSİNİN ÜZERİNİ KAPATTILAR**

Menzil köyünde yaşanan birçok olayın üzeri kapatıldı. Menzil bütün bunları da bürokraside hızla güçlenerek yaptı. Köyde yaşanan cinayet, şüpheli ölüm, yaralama, iş cinayetleri ve kaybolan çocuklar gibi birçok meselenin üzerinin jandarma içerisindeki Menzil kadroları ile Sağlık Bakanlığı’ndaki cemaat mensupları eliyle kapatıldığı ifade ediliyor.

Cemaat içerisinde bulunan ve isimlerinin açıklanmasını istemeyenler ise köyde yaşanan birçok olayın nasıl kapatıldığını şöyle anlatıyorlar:

“Adıyaman Devlet Hastanesi’nin uzun bir süre başhekimliğini yapan A.K. Menzil mensubuydu. Hastane kayıtlarını o sansürlüyor, gizliyor veya sahte belgeler düzenliyordu. Zaman zaman kayıt dahi tutulmuyordu. Sadece bu hastane de değil, neredeyse bölgede tüm hastanelerin yönetim kadrosu Menzil mensuplarından oluşuyor. Bürokrasideki yapılanma nedeniyle istenilen isimler istenilen görevlere getiriliyor. Menzil köyü sorumluluk alanında olan jandarma karakolunun komutanı ise Menzil’e yakın bir isimdi. Karakoldaki komutanlar Menzil’de yemek yiyor, sıcak ilişkiler kuruyor ve hatta jandarma karakolunun birçok ihtiyacı Menzil Cemaati tarafından karşılanıyor. Köyde yaşanan olaylar çevrede

duyulduğunda ise yalancı şahitlik yöntemleri de kullanılıyor, bu tür yöntem ve ilişkilerle skandalların üzeri kapatılıyor.”

## **MENZİL'İN SERVET SAHİBİ MENSUPLARI**

En başından beri anlatmaya çalıştığım, bu cemaatin “Allah yolu dediği” şeyin aslında bir ticaret yani para yolu olduğu. Menzil, 2005 yılında Türkiye Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği, kısa adıyla TÜMSİAD’ı kurdu. Bu derneğe üye olan iş insanları Menzil Cemaati mensubu. Derneğin internet sitesindeki “değerlerimiz” başlıklı bölümde de “Tasarruf ekonomisi ve faizsiz finans sistemini savunmak” ifadesi yer alıyor.

Derneğin başkanlığını Yaşar Doğan yapıyor. Doğan’ın şu an ne iş yaptığı ise şöyle açıklanıyor: “2010 yılında Sultanahmet Grup bünyesinde topladığı seyahat acenteliği, tur operatörlüğü, butik otelcilik ve sıcak hava balon işletmeciliği gibi faaliyetlerine devam etmekte olup, halen Sultanahmet Grup Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürmektedir.”

Menzil’in TÜMSİAD üyesi bazı zenginleri şöyle:

**Kamil İnce:** Kabmak Makine’nin sahibi. Şirketinin sermayesi ise 15 milyon TL. İnce, birçok alan üretim yapan fabrikalarda kullanılan makineleri üretiyor. Şirketin internet sitesinde “Kabmak dünyadaki en önemli makina üreticilerinden biri olmuştur... Kabmak anahtar teslim fabrika üretmektedir” deniliyor.

**Mevlana Karali:** Karali Şirketler Grubu’nun ortağıdır. Karali Çay ile Orgalife markası Karali Şirketler Grubu’na bağlı. Ayrıca bal ve terayağı markaları da var.

**Tolga Tunç:** Otomotiv yedek parça sektöründe faaliyet gösteren Süleyman Otomotiv Tic. ve San. Ltd. Şti., Ekol Otomotiv A.Ş. ve Auto Part Zone firmalarının yönetim kurulu üyesi.

**Fehmi Okuyucu:** 13 yıldır Okuyucular Kozmetik A.Ş. firmasıyla kozmetik sektöründe faaliyet gösteriyor. Loris Parfüm markasıyla 35 ülkede yaklaşık 400 şubesiyle hizmet veriyor.

**Eyüp Topal:** Alçam Yapı Malzemeleri'nin kurucularından ve aile şirketleri olan Seycan Seramik'in Yönetim Kurulu Başkanı.

**Recep Yeşilyurt:** Çavuşoğlu Yemenler Yapı A.Ş. ortağı ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı.

**Kemal Tıǧlı:** Savunma, havacılık ve kalıp imalatı sektöründe faaliyet gösteren Merkad Makine Kalıp Ltd. Şti. firmasının Yönetim Kurulu Başkanı.

**Abdülbaki Fil:** 1992 yılında Fil Döviz A.Ş., 1995 yılında Karanfil Döviz A.Ş., 2001 yılında Karanfil Kuyumculuk, 2003 yılında ise Nayla Kuyumculuk ve Saatçilik Şirketi'ni kurdu.

**İbrahim Şahintaş:** Enerji sektöründe faaliyet gösteren Bursa Tek Enerji firmasının sahibi.

**Kemal Er:** İnşaat, müteahhitlik, mobilya imalatı ve site yönetim hizmetleri sektörlerinde faaliyet gösteren firmaları var.

**Mehmet Bozçalı:** Otomotiv ve savunma sanayii sektöründe faaliyet gösteren GTİ Savunma ve Dış Ticaret firmasının genel müdürü.

**Mehmet Sadık Sade:** 2009-2014 yıllarında Şanlıurfa Belediye Meclis üyeliği yaptı. Beysade Yapı Şirketi'nin yönetim kurulu başkanı.

**Ömer Gürler:** E-ticaret ve mağazacılık sektöründe faaliyet gösteren Bebegeen markasını bünyesinde barındıran Gürler Global Mağazacılık Şirketi'nin yönetim kurulu başkanı.

Derneğin internet sitesinde yurt dışındaki birçok ülkede faaliyet yürüttükleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yurt dışı gezilerine eşlik ettikleri de belirtiliyor. Ancak derneğin düzenli olarak çıkardığı "Ekonomi" dergisi ise oldukça dikkat çekici. Derginin bazı sayılarındaki dikkat çekici ayrıntılar şöyle:

**2016 Eylül-Ekim sayısı:** Dünyagöz Hastaneler Grubu'nun İcra Kurulu Üyesi Dr. Bülent Turan ile yapılan röportaj yer alıyor. Dergiye tam sayfa ilan da veren Dünyagöz Hastaneler Grubu'nun en az 12 ayrı ilde ve 21 ayrı noktada şubesi bulunuyor.



Yani milyarlarca lira deęerindeki bir hastane zinciri. Dnyagz Hastaneler Grubu, 11 Eyll 2020’de birok yandař gazeteye verdięi ilanla gndeme gelmiřti. İlanda bařkanlık sistemine ve AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ynelik vgler sıralanmıřtı. Dnyagz Hastaneler Grubu Ynetim Kurulu Bařkanı Eray Kapıcioęlu imzasıyla yayımlanan ilanda, “Ekonomimizin hızla normalleřmesi ve hızlı kararlar alınabilmesi cumhurbaşkanlıęı hkmet sistemi ve bu sistemin mkemmelenen bir řekilde ynetilmesi sayesinde olabilmifitir” ifadeleri kullanılıyordu. te yandan, Dnyagz Hastanesi, birka yıl nce Ziraat Bankası tarafından kurtarılacaęı iddiası ile de gndeme gelmiřti.

Dnyagz Hastaneler Grubu neden Menzil’in dergisinde yer alıyor sorusunun yanıtı Menzil’in Saęlık Bakanlıęı’nda ok gl olması olabilir mi?

Dergide dnemin Gmrk ve Ticaret Bakanı Blent Tfenkci ile yapılan rportaj da yer alıyor. Ayrıca ok sayıda AKP’linin TMSİAD’a yaptığı ziyaretler ile AKP’lilerle birlikte ortak aılıřlar yapıldıęını da dergiden ğreniyoruz.

**2016 Kasım-Aralık sayısı:** Dergide Trkiye Finans Bankası’nın reklamı yer alıyor. Ayrıca TMSİAD Genel Bařkanı Yařar Doęan ile dernek yneticilerinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Pakistan gezisine katıldıęı anlatılıyor. Derginin hemen ikinci sayfasında ise tam sayfa MNG Kargo reklamı yer alıyor. Derginin birok sayfasında MNG Kargo’nun “TMSİAD yelerine zel fiyatlar sunuyoruz” reklamlarının yer alması dikkat ekici. nk MNG Holding kamuoyunda Beřli ete olarak bilinen řirketlerden biri. Mehmet Nazif Gnal’ın sahibi olduęu MNG Holding kamudan aldıęı ihaleler ve Beřli ete’deki dięer ortaklarıyla inřa ettięi 3. Havalimanı gibi mega projelerle křeyi dnen řirketlerden biri. Hatta Gnal’ın İstanbul Boęazı’na yaptığı kaak villasına dahi dokunamadılar. Mahkeme, İBB’nin kaak villayı yıkmasına engel oldu. Kanunları hie sayan Mehmet Nazif Gnal’ı korudu.

**2017 Mart-Nisan sayısı:** Bu sayıda tam sayfa kamu bankası olan Vakıf Katılım'ın ilanı yer alıyor. Yani kamu eliyle alenen reklam desteği veriliyor. Ayrıca kamu kuruluşları TOKİ ve Emlak Konut ile Menzil'in en bilinen derneği olan Beşir Derneği'nin de ilanları var.



TUM SANAYICI VE ISADAMLARI  
DERNEGI

# EKONOMİ

Mayıs-Haziran 2017 Yılı: 9 Sayı: 46

**7.OLAĞAN GENEL  
KURULUMUZ  
CUMHURBAŞKANIMIZIN  
KATILIMIYLA  
GERÇEKLEŞTİRİLDİ**

İlan sayıları: Ekonomi: 100 sayfa

Olağan  
Genel Kurul  
Toplantısı



**YABANCILARIN  
TÜRKİYE'YE GİRİŞLERİ VE  
ÇALIŞMA ŞARTLARI**

SAYFA 04

**GİRİŞİMCİLER İÇİN  
"DOĞRU VERGİ  
ÖDEME" KILAVUZU**

SAYFA 08



**bu**  
**Ramazan**  
garip kalmasın

**2017 Mayıs-Haziran sayısı:** Derginin kapağında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tam sayfa fotoğrafı yer alıyor. Kapakta, "7. olağan genel kurulumuz Cumhurbaşkanımızın katılımıyla gerçekleştirildi" deniyor. Yani Menzil'in hastanesini açan Erdoğan, Menzil'in iş insanları derneği TÜMSİAD'ın genel kuruluna katılmaktan da geri durmuyordu. Menzil'in sermayesi daha da büyüsün, Fethullahçıların bıraktığı boşluğun fazlasını doldursunlar istiyordu belki de... Derginin iç sayfalarında Erdoğan'ın TÜMSİAD'ın genel kurulunda yaptığı konuşmada şunları söylediği belirtiliyor: "FETÖ'nün devletten, iş dünyasından, sivil toplum hayatımızdan ve ülkemizin her köşesinden sökülüp atılması yolunda çok önemli uygulamalar gerçekleştirdik, gerçekleştiriyoruz."

Bu bitmedi, bu vücudumuzdaki öyle bir virüs ki metastaz yaptı. Bunun tamamen temizlenmesi gerekiyor. Silahlı kuvvetlerimiz, polis teşkilatımız, devletin tüm kurumları, her yerden temizlenmesi gerekiyor ve ne demiştik? 'İnlerine gireceğiz' demiştik. İnlerine girdik ama bitmedi, in çok."

Yani "Size hasret kaldık, dönün hocam, hoca efendimiz" dedikleri Fethullah Gülen'in başında olduğu Fethullahçılar, AKP sayesinde cemaatten terör örgütüne dönüşmemiş gibi bu ifadeleri kullandı Erdoğan. Fethullahçıların kamuda ve iş dünyasında nasıl örgütlendiklerini Fethullahçıların izinden giden Menzilcilere anlattı. "Fethullahçıları temizliyoruz" dedi onları yerini alan Menzilcilere...

Erdoğan konuşmasının devamında da "İnşallah sizlerle ülkemizi hem sıkıntılılarından kurtaracak, hem de geleceğe hazırlayacağız. 'Önce yol arkadaşı, sonra yol' anlayışı ile bu yolda kimlerle yürüdüğümüze önem veriyoruz. Bu bakımdan TÜMSİAD'ın yol arkadaşlığını kıymetli görüyorum" dedi. Yani Menzil'e yol arkadaşım dedi dolaylı yoldan... Şunun altını çizmekte yarar var, Bank Asya nasıl Fethullahçılar demekse TÜMSİAD, Beşir

Derneđi gibi kurumlar da tereddütsüz Menzil demek. Erdoğan açıkça Menzil’le birlikte yürüyoruz dedi.

## Tüm İmkanlarımızla Milletimizin Yanındayız

TÜMSİAD olarak afet bölgelerindeki yardım çalışmalarını yaptığımız protokol çerçevesinde Beşir Derneđi koordinasyonunda yürülmekteyiz.

Bu kapsamda, afetin yaşandıđı ilk saatlerden itibaren sahadaki bölge koordinatör şubelerimizi, ülke çapındaki bütün il temsilciliklerimizi ve bütün üyelerimizi Beşir Derneđi’ne yönlendirerek yardımlarımızın yerine hızlı, etkin ve verimli bir şekilde ulaşmasını sağladık.

TÜMSİAD ve üyelerinin katkılarıyla

Beşir Derneđi

**330.750**

kişilik sıcak yemek

**204.077**

kişilik ikramlık yiyecek

**234.862**

adet su ve içecek

TÜMSİAD

**143**

lokasyon

**264**

hizmet aracı

**630**

kişilik arama  
kurtarma ekibi

**3.000’** i

aşkın personel  
ve gönüllü

Aynı sayıda dönemin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinođlu’nun TÜMSİAD tarafından düzenlenen “Çalışma Hayatında Milli Seferberlik” konulu konferansa katıldığı da belirtildi.

## DEVLET BAHÇELİ’NİN MENZİLCİ DANIŞMANI

**2017 Temmuz- Ağustos sayısı:** Bu sayıda ise 2016’da Fethullahçıların yaptığı darbe girişimi kapađa taşındı. Derginin ikinci sayfasında ise özellikle MHP’nin organizasyon işlerini yapan ve Erdoğan’ın katıldığı organizasyon işlerini de zaman zaman alan Yıldızlar Tanıtım ve Organizasyon firmasının reklamı var. Bu şirketin sahibi 2019 yılında beri MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Tanıtım ve Organizasyondan Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı” ve Menzil Cemaati mensubu olduđu ifade edilen Eyyup Yıldız. Yani Bahçeli’nin sağ kollarından biri... Yıldız, kamudan, MHP’li ve AKP’li belediyelerden de milyonlarca liralık organizasyon ihaleleri aldı. Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bil-

gilere göre, Yıldız'ın sahibi olduđu Yıldızlar Tanıtım Organizasyon Limited Şirketi, 2011 yılından bu yana 40 ayrı ihale aldı. Bu ihalelerin toplam bedeli ise 16 milyon 593 bin TL'yi buluyor.



*MHP'li Yıldız'ın internet sitesinde Bahçeli'nin elini öptüğü fotoğrafı yer alıyor.*

MHP'li Yıldız'ın en fazla ihale aldığı belediyelerin başında da 23 ihale ile Ankara'daki MHP'li Etimesgut Belediyesi geliyor. Yıldız, MHP'li Bartın Belediyesi'nden de 7 ayrı ihale aldı. Yıldız'ın şirketinin internet sitesinde hangi kamu kurumuyla hangi işlerin yapıldığı tek tek anlatılıyor. Sitede, kamu yayın kuruluşu TRT'ye TV programları ve belgeseller hazırlandığı belirtilirken Cumhurbaşkanlığı, TBMM ve neredeyse tüm bakanlıklar ile onlarca üniversitenin de işlerinin yapıldığı açıklanıyor.

Dergide Ramada Otel ile Erpiliç gibi şirketlerin de reklamları sık sık yer alıyor.

2017'de yapılan başkanlık sistemi referandumu ile 24 Haziran 2018'deki Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinden sonra Menzil'in dergisinde daha fazla "siyasi" makaleye ve yazıya yer verildiği görülüyor. Yani iktidar ile Menzil arasındaki "dostluğun" daha fazla geliştiği anlamına da geliyordu bu.

**2018 Temmuz- Ağustos sayısı:** 24 Haziran seçimlerine bolca yer verilen bu sayıda ise “Darbelerin siyaseti yönettiği, askerlerin sivillere, atanmışların seçilmişlere kafa tuttuğu bir Türkiye vardı bir zamanlar. 16 Nisan 2017’de yapılan referandumla, ülkemizde kabul edilen sistem değişikliği, 24 Haziran 2018 seçimleriyle beraber fiiliyata geçmiş bulunuyor... 24 Haziran’la büyük bir bariyeri atladık. Şimdi diğerlerinde” deniliyordu.

Bu sayıda AKP Grup Başkanı ve eski Milletvekili Naci Bostancı’nın da “Türkiye’nin Geleceği” başlıklı bir makalesi yer alıyor. Tam 4 defa AKP’den milletvekili olan ve 2023 seçiminde “3 dönem kuralına” takıldığı gerekçesiyle yeniden aday gösterilmeyen Bostancı AKP’nin önemli isimlerinden biri.

Derginin farklı sayılarında Türk Telekom ile eski Üsküdar Belediye Başkanı AKP’li Mustafa Kara’nın sahibi olduğu Çağrı Market’in ilanları da göze çarpıyor.

Tüm bunları Menzil’in ekonomik büyüklüğünü ortaya koymak için anlattım. Yüzlerce, binlerce iş insanı ile milyarlarca liralık bir sermayeyi yönetiyorlar. İktidar ile kol kola yapıyorlar bunu. Bu durumu anlatmak için dergilerini incelemek bile yeterli. 2022’nin Kasım ayında TÜMSİAD “Türkiye Yüzyılı” sloganıyla istişare toplantısı düzenlendi. Bu toplantıya eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olan ve Menzil’e mensup olduğu da bilinen Taner Yıldız da katıldı. Yıldız’ın bakanlığı döneminde Menzilci iş insanlarının devletten aldığı teşviklerle servet sahibi oldukları da biliniyor.

## **ALTIN PIRLANTA TİCARETİ YAPAN ŞEYHI**

Kitabın başlarında Menzil’i yöneten Elhüseyni ailesinin soyağacını çıkarmıştım. Şimdi en tepeden başlayarak tek tek resmî şirketlere mercek turalım. Sadece İstanbul’daki şirketleri anlatacağım, Adıyaman’daki ve ülkenin diğer noktalarındaki servetlerini varın siz düşünün...

Abdlbaki Elhseyini'nin lmnn ardından liderlik koltuğunu paylaşılan ç kardeř, Muhammed Saki, Muhammed Fettah ve Muhammed Mbarek, cemaati eřbařkanlık yntemi ile ynetiyor. Cemaatin en gçl lideri Muhammed Saki yolunu diđer iki kardeřinden farklı řekilde izmeye karar verirken Muhammed Fettah ile Muhammed Mbarek birlikte hareket ediyor.

Cemaat lgatiyle en fazla sofinin intisap ettiđi, yani cemaat mensuplarının en fazla ilgi gsterdiđi Muhammed Saki Elhseyini ile kardeři Muhammed Mbarek Elhseyini aslında birer pırlanta tccarı. İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) kayıtlarına gre, Muhammed Saki Elhseyini'nin İstanbul Valiliđi'nin hemen yanı bařında, Fatih'te bir kuyumcu dkknı var. Resm adı Sem Pırlanta olan bu dkkn adından da anlaşılacadıđı zere pırlanta ve altın satıyor.



*Menzil řeyhlerinin sahibi olduđu İstanbul Fatih'teki kuyumcu dkknı.*

İTO kayıtlarında firmanın yaptıđı iřler řyle aıklanıyor: "Altın, gmř, pırlanta, platin, kle altın, inci, zmrt, elmas ve diđer deđerli maden ve tařların alımı, satımı, tamirati, ithalatı ve ihracatını, imalatını yapmak..."

Muhammed Saki Elhüseyini, yine cemaati yönettiği iki kardeşi ile Pozitif Dağıtım ve Pazarlama Anonim Şirketi'nin de sahibi. Bu şirket aracılığıyla da Semerkand Pazarlama adı altında cemaatin kitap, dergi ve hediyelik eşyalarının satışını yapıyorlar.

Cemaatin şeyhlerinden Muhammed Fettah Elhüseyini'nin bir de banyo malzemeleri satan bir şirketi var. Evet, yanlış okumadınız Menzil şeyhi “Erol Teknik Banyo Aksesuarları Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin” sahibi. Bu şirketin internet sitesinde şu bilgiler yer alıyor:

“Grup bünyesinde 400 personel istihdamı ve 125 adet pazarlama-sevkiyat araçları ile 1700 farklı ürün yelpazesini, nitelikli hizmet ve sektör liderliği hedefi ile Türkiye'nin 10 ayrı ilinde ve Romanya'da konumlanmış pazarlama ağı üzerinden müşterilerine ulaştırmaktadır. Firmamız, Kocaeli, Çayırova'da 12 bin metrekare arazi üzerine kurulu, 3 kattan oluşan ve toplam 16.000 m<sup>2</sup> kapalı alan içerisinde 3 farklı üretim tesisine sahiptir. Ayrıca Tuzla Deri Organize Sanayi'de, 8 bin metrekare arazi üzerinde 4 bin 600 metrekare kapalı alanda, vitrifiye üretim tesisi, yine aynı bölge sınırları içerisinde 2 bin metrekare kapalı 750 metrekaresi açık alan olmak üzere banyo mobilyaları üretim tesisi bulunmaktadır.”

Muhammed Saki Elhüseyini'nin oğlu Yakup Elhüseyini ise Semerşah Turizm Anonim Şirketi'nin ortakları arasında. Bu şirket ile müritler Menzil'in Adıyaman'daki köyüne para karşılığında götürülüyor. Merkezi İstanbul'da bulunan bu şirket ile Hac ve Umre turları da düzenleniyor. Şirketin internet sitesinde, “Hacı ve umreci adaylarımızı birer müşteri olarak değil, Yüce Allah'ın misafiri olarak görüyoruz” ifadeleri yer alırken kültür turlarının da düzenlendiği bilgisi paylaşılıyor. Menzil'in kültür turlarına dair de “Düzenlediğimiz kültür turlarıyla misafirlerimizi Bosna Hersek'in kültür mirası, Kudüs'ün kadim tarihi, Özbekistan'ın manevi iklimi ve Türkiye'nin doğal güzellikleriyle buluşturuyoruz” ifadeleri yer alıyor.



## ORGANİZASYON İŞLERİ DE YAPIYORLAR

Menzil şeyhlerinden Muhammed Saki Elhüseyni'nin diğer oğlu Muhammed Rağıp Elhüseyni ise Erol Teknik Yapı Malzemeleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin sahibi. Cemaat 15 milyon TL sermayeli bu şirket aracılığıyla da inşaat malzemesi satıyor. Şirketin birçok kentte şubesi bulunuyor.

Milyarlarca lirayı yöneten cemaatin farklı alanlarda faaliyet gösteren şirketleri saymakla bitmeyecek kadar çok. Bunlardan biri de 2011'de kurulan Ser Organizasyon isimli şirket. Organizasyonun internet sitesinde yer alan bilgilere göre kamu kurumlarının milyonlarca liralık organizasyon işleri bu şirket tarafından yapılıyor. Şirket internet sitesinde "Milli ve manevi değerleri şiar haline getirdiği" etkinlikler düzenlediğini belirterek "müşterilerini" şöyle açıklıyor: "Gençlik ve Spor Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Kızılay, Van ve Kahramanmaraş Valiliği, Şarkışla Kaymakamlığı, AKP'li Bursa, Kayseri, Ordu ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile MHP'li Kütahya, AKP'li Uşak ve Keçiören Belediyesi ile TÜGVA."

İstanbul Ticaret Odası kayıtlarında ise şirketin resmî sahibinin Yakup Öztürk isimli bir şahıs ve şirketin merkezinin de İstanbul Sancaktepe'deki Semerkand İş Merkezi'nde olduğu belirtiliyor.

## CEMAAT ÜNİVERSİTESİ

Menzil, Semerkand Bilim ve Medeniyet Üniversitesi'ni kurmak için 2015 yılında hazırlıklara başladı. Beş yeni vakıf üniversitesi kurulmasını ve bazı üniversitelerin adının değişmesini öngören yasa teklifine Semerkand da eklenerek, 29 Nisan 2016'da Meclis Başkanlığına sunuldu. Teklifteki diğer üniversitelerin kurulması aynı yıl Meclis'te kararlaştırılırken, Semerkand hariç kaldı. Semerkand Üniversitesi de en son dördü vakıf bünyesinde olmak üzere 20 yeni üniversite kurulmasını ve bazı üniversitelerin bölünmesini içeren Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun

ve KHK'larda Değişiklik Yapan Tasarıya eklenerek 20 Haziran 2018'de Meclis'ten geçen yasayla kuruluşunu tamamlamış oldu.

Üniversitenin Menzil Cemaati'ne bağlı Hâcegân Vakfı bünyesinde kurulacağı açıklandı. Ancak daha sonra Semerkand Bilim ve Medeniyet Üniversitesi uluslararası bir firma olan Neutec İlaç'ın sahibi Menzilci Mahmut Bilgiç'in kurduğu vakfa devredildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir süre önce Menzil tarikatı liderleri ile görüşülerek, eğitim alanından ellerini çekmelerini istemesi üzerine söz konusu devrin gerçekleştiği iddia edildi.

Ardından Neutec İlaç'ın kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Eczacı Mahmut Bilgiç, 100 milyon lira teminat göstererek Hâcegân Vakfı'nı ve vakfa ait olan Semerkand Bilim ve Medeniyet Üniversitesi'ni devraldı. Bilgiç önce mahkeme kararı ile vakfın adını Bilgiç Vakfı olarak değiştirdi ardından da ağırlıklı olarak tıp ve mühendislik alanlarında eğitim verecek olan üniversitenin faaliyete geçirilmesi için YÖK'ten gerekli izinleri aldı.

Ardından üniversite, "İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi" ismiyle 2020-2021 eğitim öğretim yılında tıp fakültesi, diş hekimliği fakültesi, eczacılık fakültesi, sağlık bilimleri fakültesi, sağlık meslek yüksekokulu, ilaç araştırma geliştirme enstitüsü ve lisansüstü eğitim enstitüsü ile eğitime başladı.

## **MENZİL'İN YURT DIŞI YAPILANMASI**

Menzil'in cemaat yurt dışı yapılanmasını yönettiği en önemli kurumların başında Halidi Maarif Kurumları ve Kur'an Kursları Federasyonu geliyor. Menzil'in bu federasyona bağlı yaklaşık 20 Kuran kursu derneği bulunuyor.

Bu derneğin logosunun yer aldığı ve cemaatin iletişim kanallarında dolaşıma sokulan bir video ile cemaat, ülke içerisinde ve yurt dışındaki birçok ülkede milyonlarca liralık devasa külliye-ler ve binalar inşa ettiğini anlatıyor. Videoda yurt dışında Kırgızistan, Malezya, Afganistan'da, yurt içinde ise Konya, Mersin, Denizli, Ankara, Maraş, Kayseri, Bursa ve Rize'de cemaatin inşa

ettiği veya edeceği devasa yapılar yer alıyor. Bu yapıların milyonlarca liraya mal olacağı hesap edildiğinde cemaatin ne denli büyük bir parayı yönettiği de daha iyi anlaşılıyor.

Bu yapı bir de Arapça Kitap ve Kültür Günleri düzenliyor ve hem de Cumhurbaşkanlığı'nın desteği ile... Yanlış okumadınız Menzil Cemaati, Cumhurbaşkanlığı'nın desteği ile etkinlikler düzenliyor. Bunu da şöyle açıklıyorlar:

“2015 yılından bu yana düzenlenen Arapça Kitap ve Kültür Günleri, asırlar boyunca olduğu gibi İstanbul’u ilmin ve kültürün merkezi haline getirme hedefiyle yola çıkan Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi (TYB), Hâşimî Yayınevi ve Hâlidî Maarif İlim ve Kültür Derneği organizatörlüğünde, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'nın himayesinde düzenlenmektedir. İslâm dünyasında var olan ilmî birikim ve ortak mirası ülkemizde bir araya getirerek Türkiye'nin çok daha iyi tanınmasını hedefleyen bu organizasyon, Arapçanın ve ortak kültürümüzün önemine dikkat çekmeyi bir ideal haline getirmektedir.”

## **CEZAEVLERİNDE DE VARLAR**

Adalet Bakanlığı'na bağlı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün “Bir Kitap Bir Umut” sloganıyla başlattığı kitap bağış kampanyasında Menzil Cemaati de yer alıyor.

Semerkand Yayınevlerine asılan afişte, “Adalet Bakanlığı'nın düzenlediği “Bir Kitap Bir Umut” kampanyasını destekliyoruz. Nakdi desteklerinizi bekliyoruz. Nakit sizden kitap bizden” ifadeleri yer alıyordu. Ulaştığım yayınevi yetkilisi ise durumu “Liste verdiler ve 40 bin TL'lik 16 koli kitap gönderdik. Biz istedikleri kitapları gönderdik. Şimdi gönderdiğimiz kitaplar için para topluyoruz” diye açıkladı.

Daha sonra buna dair araştırma yaptım ve cemaat içerisindeki kaynaklarım, “Bu kampanya ile gardiyan sofiler (cemaat mensubu) mahkûmlara ulaşip tövbe seansları yapıyor. Mahpuslar da Menzil'in ilgi alanında ve cemaat mensubu çok sayıda gardiyan var” dedi.

## MUHAMMED SAKİ ELHÜSEYİNİ'DEN YENİ OLUŞUM

Menzil'in eş şeyhlerinden en güçlüsü olan, en fazla mürit toplayan Muhammed Saki Elhüseyni yeni bir oluşum kuruyor. Daha önce de dediğim gibi kardeşleri Muhammed Fettah ile Muhammed Mübarek büyük oranda birlikte hareket ederken Muhammed Saki ise Semerkand Vakfı ve diğer vakıflar ile ilişkisini kesti. Serhendi isimli bir vakıf ile Dehlevi Yayınlarını kurdu. Ancak şeyhler arasındaki gerilim sürüyor.

Muhammed Saki Elhüseyni ise kurduğu Nezir Derneği ile bağış adı altında para toplamaya başladı. Cemaat mensupları, Nezir Derneği'ne ait olduğunu belirttikleri IBAN adresini sosyal medyada paylaşarak herkese "bağış yapma" çağrısında bulundu.

Muhammed Fettah Elhüseyni'nin oğlu Muhammed Nafi Elhüseyni, cemaat mensuplarına yönelik yaptığı açıklamada, "Gavsımızın vefatının üzerinden daha bir hafta geçmedi. İntisap ettikleri müşidlerini paylaşıyorlar, profil fotoğrafı yapıyorlar, methiyeler düzüyorlar. Hangisi olursa olsun, biri babam ikisi amcam. Hepsi kendine makam hazırlıyor akıllarında. Sofiler ile kofiler ayrılıyor. Siz onlardan olmayın... Böyle yüce bir gavsı unutup tarikat adabı gereği 3-5 gün önce intisap ettiği müşidlere bu denli aşık olamaz hiçbir kalp. Aşık oldum diyorsa yalan söylüyor, hainlik ediyor vallahi de billahi de. Konuşmayayım, fitne çıkmasın diyorum ama dayanamıyorum. Zoruma gidiyor, içim içimi yiyor. Sizin sevginiz de sizinle beraber yerin dibine batsın..." dedi.

Cemaatin birçok kentte bulunan külliye, dergâh ve Semerkand Vakfı'na bağlı gayrimenkulleri bölüşülemedi. Üç "şeyh" arasında en fazla müridi olan Muhammed Saki Elhüseyni'nin Serhendi Vakfı'ndan bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "Mescidler, dergâhlar, vakıflar, medreseler ve bunlara ait malların yönetimi mahallindeki sofi çoğunluğa aittir. Bu varlıkların yönetimi kimsenin inhisarında değildir" denildi.

Bu açıklama elbette Muhammed Mübarek ve Muhammed Fettah Elhüseyni'ye karşı yapıldı. En fazla mürit Muhammed Saki Elhüseyni'ye ait olsa da cemaatin dergâhları ile külliyeleleri diğer kardeşlerin kontrolünde. Bu yüzden de ülke genelindeki birçok bina, külliye ve dergâh Muhammed Saki Elhüseyni'ye bağlı cemaat mensuplarına kullandırılmıyor. Hatta müritler arasında zaman zaman kavgaya varan gerilimler yaşanıyor.

Muhammed Mübarek ile Muhammed Fettah Elhüseyni taraftarları ise kendilerini hedef alan bu açıklamaya yanıt verdi. Yapılan açıklamada, "Biz istiyoruz ki Gavs'ımızın vakfı ve medreseleri eskisi gibi devam etsin, bölünmesin, parçalanmasın, bozulmasın. Kimseyi çıkarmıyoruz. Herkes vakıflara gelmekte serbesttir. Semerkand Vakfı'nın programları herkese açıktır. Onun haricinde program yapmak isteyenler de Semerkand Vakfı'nın yetkililerinden izniyle yapabilirler. Çünkü şeriat hüküm vermiştir. Gavs'ımız henüz hayatta iken vakıf ve medreselerin tasarrufunu Muhammed Mübarek'e vermiştir. Semerkand Vakfı malları, mülkleri, medreseleri, eşyaları, paraları üzerinde yetkili kişiler dışında kimsenin tasarruf hakkı yoktur" ifadeleri kullanıldı.

Yine adeta darphane gibi para basan Menzil köyündeki dükkânların idaresinde de kavga yaşanıyor. Üç şeyhin dükkânlara ayrı ayrı müdür atadığı bu yüzden de büyük bir kaos yaşandığı konuşuluyor. Burada da kavganın nedeni para. Çünkü Menzil'in köyüne her gün binlerce mürit akın ediyor. Bu dükkânlarda yemek yiyor, çay içip alışveriş yapıyorlar. Böylelikle cemaate oluk oluk para akıyor.

Üç kardeşin kurduğu üç kollu yönetimin hem ülkeyi hem de devlet yapısını daha fazla saracağı kesin ama kardeşlerin Menzil'i ne kadar birlikte yönetebilecekleri ise muamma. Menzil derken de en başından beri anlatmaya çalıştığım devasa servetten bahsediyorum elbette. Para ve rant büyük olduğu için lüks araç meraklısı, şatafat sevdalısı kardeşlerin akıbetini zaman gösterecek.



## İKİNCİ BÖLÜM

---





Menzil Cemaati'nin önemli isminin anlattıkları sizleri de hayrete düşürecek. Yaptığım her konuşmadan sonra sayfalarca not aldım. Yüzlerce soru sordum. Onun güvenliği için cemaat içindeki görevini belli edecek konuları maalesef yazamıyorum. Yine onun güvenliği için kimliğini de açıklayamıyorum. Çünkü "Beni bu ülkede barındırmazlar, yurt dışına gitsem bile rahat bırakmazlar" diyor ve haklı da. Kendisine yönelttiğim sorulara açık yüreklilikle cevap veren ve Menzil Cemaati'ni daha iyi anlamamızı sağlayan bu önemli isme buradan bir kez daha teşekkür ediyorum.

**-Menzil Cemaati 1990'lı yıllarda ikiye bölündü. 1993'te, cemaatin o dönemki lideri Muhammed Raşit Erol öldü. Ardından cemaatin başına oğlu Fevzettin Erol geçmek istedi. Ancak onun yerine amcası, yani Muhammed Raşit Erol'un kardeşi Abdülbaki Erol (yeni soy ismi ile Elhüseyni) geçiyor. Adıyaman'da cemaatin yeni lideri Abdülbaki Elhüseyni ve ailesi kalırken cemaatin başına geçemeyen Fevzettin Erol da Eskişehir'e giderek Menzil köyü gibi bir köy kuruyor. Ancak Menzil dendiğinde akla Adıyaman'daki köy geliyor. Çünkü Menzil'in kamuda örgütlenmeden ticarete kadar güçlü olduğu, kuvvetli kanat burada. Cemaatin bölünmesi nasıl oldu?**

Diyaret'in Cemaatler Raporu'nda Menzil ile ilgili gerçekler anlatıldı. Suriye'de Ahmed Haznevi'den halifelik alan Abdülhakim Erol Siirt'te yaşarken Adıyaman'daki köye yerleşiyor. Sonra oğlu 1993 yılına kadar cemaati yönetiyor. Oğlu Denizli'den gelen biri tarafından suikastle öldürülmek isteniyor. So-

filer Menzil şeyhinin eteğine yüz sürüp elini öper. Suikastçi de bu esnada elinde iğne, şırınga ile şeyhi öldürmeye çalışıyor. Bu şırıngada da zehir olduğu söyleniyor. İğnenin Menzil şeyhi Muhammed Raşit Erol'a batırıldığı söylenirken sonra bunu yapan şahıs linç ediliyor hatta bıçaklanıyor. Çünkü bu olay bayramda yaşanıyor. Sonra müritlerden biri, "Ben polisim, durun kim olduğunu anlayalım" diyor, kalabalığı durduruyor. Şahsın adının Murat Erol olduğu anlaşılıyor. Bu şahsın soy ismi de Menzil'i yöneten aile ile aynı o dönemde.

Bu olayı ben de araştırdım. Murat Erol'un dinî eğitim aldığı, Menzil'i yöneten aileyi de kâfir olarak gördüğü söyleniyor. Fakat olayın arkasında farklı şeyler olduğunu düşünüyorum. Muhammed Raşit Erol döneminde Menzil köyünde kendilerine "Horozcular" diyen bir grup çıktı. Horozcular grubu Muhammed Raşit Erol'u mehdi ilan etti hatta köyün ortasında secdeye yattılar. "Sen mehdisin ve bunu bizden saklıyorsun. Mehdiliğini açıkla yoksa biz kalkmıyoruz" dediler. Ondan sonra bu grup köyden uzaklaştırılıyor. 25-30 kişi köyden kovuluyor ve bu ekipten 5'i tövbe edip köyde kalıyor. Bu yaşananlar hep gizlenir, kimseye anlatmazlar. Muhammed Raşit Erol'u öldürmek isteyen Murat Erol'un bu şekilde köyden gönderilenlerden biri veya birinin oğlu olduğunu düşünüyorum.

1993'te Muhammed Raşit Erol'un ölümüyle posta kardeşi Abdülbaki Erol oturuyor. O dönem kavga çıkıyor. Muhammed Raşit Erol'un oğlu Fevzettin Erol, "Posta oturmak benim hakkımdır, o benim babamdı" diyor ama oturtmuyorlar. Para veriyorlar ve Eskişehir'de şu an mevcut dergâhının olduğu yeri satın alıp dergâh kuruyor. Bu şekilde ayrılıyorlar. Şimdi cemaatin başındakiler Eskişehir'i tasvip etmez, Eskişehir de Menzil'i tasvip etmez.

### **-Siz cemaate ne zaman girdiniz?**

Çok küçük yaşta, çocuk yaşta girdim. Aldığım sorumluluklar ile en tepeye kadar çıktım. Bana çok güvendiler ve güvenmeye

devam ediyorlar. Menzil'in köyüne yerleştim, orada yaşıyorum hâlâ. Dizlerinin dibinde yaşamaya başladım. Çocukluktan beri sofiyim yani. Ben bu kapının yani Menzil'in farklı olduğunu düşünmüştüm. Doğru yol olduğunu düşünmüştüm. Ancak uzun süredir sorguluyorum birçok şeyi.

“Başka yayın okumayın, sadece Semerkand Yayınları okuyun” denir hep. Sofiler hep Semerkand'ın çıkardığı kitapları okur başka kitapları okumaz, başka hocaları dinlemez. Menzil'in şeyhleri sadece kendilerini Müslüman görürler. “Diğerlerini okumayın, izlemeyin, dinlemeyin” derler.

### **-Eskişehir ekibi çok güçlü değil sanırım...**

Biraz daha küçük kaldılar Adıyaman Menzil ekibine göre. Bu yapılanmada sadece Menzil ve Eskişehir yok. Muhammed Raşit'in döneminde İzmir'de olan Molla Halil İbrahim o da oradan halifeliğini icra ettirdi. Van'da damadı vardı o orada götürdü. Konya'da Muhammed Konyevi vardı ona bir dergâh verildi. O Menzil'in müezziniydi. Ona da halifelik verildi ve o da Konya'ya gitti.

İktidar gölge kabul etmiyor. 1993'ten sonra diktatörlük oluşturdular ve devam ettiriyorlar.

Şahhazne, Menzil'i yöneten ailenin şeyhiydi ve şimdikiler gidip Suriye'de ondan eğitim aldılar. Suriye savaşından sonra Hazneviler buraya geldi ama onlara sahip çıkmadılar. Çünkü onlara sahip çıksalardı millet Gavs'ın da şeyhi diye onlara yöneleceklerdi ama bunlar fitne çıkarıyorlar diyerek kovaladılar ve sahip çıkmadılar. Menzil'in dergâhlarına, vakıflarına almadılar.

### **-Diğer cemaatler ile Menzil'in ilişkisi nasıl?**

Tüm cemaatlerin derdi paradır. Kimse bu parayı paylaşmak istemez. Her zaman kendi şeyhleri diğer şeyhlerden üstündür. 2015'ten önce İsmailağa ve Cübbeli, Menzil'i tasvip etmezdi, Menzil de onları tasvip etmezdi. 2015'ten sonra Menzil'e yaklaştı. Mahmud Efendi Hazretleri ile Menzil şeyhlerinin arasında bir bağ, dostluk yoktu. Cübbeli, Menzil ile yakınlık kurdu.

Süleymancılar ile de Menzil birbirine iyi bakmaz. Birçok AKP'liye, milletvekiline, bakana sorduğunuzda da "Ben Menzil Cemaati'ne mensubum" demezler. Ancak "Onlar Allah dostudur, severiz" derler.

### **-Menzil AKP ve Erdoğan ile nasıl yakınlaştı?**

2011'den önce Menzil şeyhlerinin iktidar ile pek yakınlığı yoktu aslında. O zamana kadar biz siyasete karışmıyoruz derlerdi. Şimdiki gibi açıkça "Biz AK Parti'yi destekliyoruz" diye açıklama yapılmazdı. Eski AKP'li bakanlar Recep Akdağ ve Tamer Yıldız ile ismini hatırlayamadığım bir bakan yakınlık kurulmasını sağladı. Sonra Erdoğan geldi gitti, Emsey Hastanesi'nin açılışını yaptı.

### **-Menzil denildiğinde herkes Menzil'in çorbasını anlatıyor. Menzil köyünde verilen çorbanın hikâyesi nedir?**

Çorbaya dair hikâyeler bitmez. Menzil köyünde sürü psikolojisiyle hareket ediliyor. Çorba mideden kırk yıl çıkmaz diyorlar. Sonra Menzil'deki çay şifalı deniyor. Menzil'in köyünde özel bir çay veriliyor diye anlatılıyor. Verilen çorba aslında bulgur çorbası. Yağ ve salça var içinde. Menzil'in ekmeği de meşhur.

Çorba kerametli deniyor. Çorbalar yapılırken bir ritüel uygulanıyor. Çorbayı özel bir ekip yapıyor, başka kimse yapamaz, izin vermezler. Örneğin size "hizmet var, gel çalış" derler ama çorba da asla çalıştırmazlar. Yani çorbahaneye asla giremezsiniz. Bir sürü rivayet var ama hepsi psikolojik. Bir laf vardır şeyh uçmaz uçurulur denir. Biraz böyle bu işler.

### **-Menzil şeyhlerinin tövbe aldığı görüntüler de çok konuşuldu...**

Hz. Muhammed'i Hira Mağarası'nda yılan sokuyor. Öleceklerini düşünüp tövbe ediyorlar. Hz. Muhammed'in yanında da Ebubekir Sıddık var ve güya orada bir tövbe alıp verme olayı gerçekleşiyor. Menzil'in şeyhleri tövbenin buradan geldiğini anlatıyor. Ancak ben bu hikâyenin doğru olduğunu düşünmü-

yorum. Daha önce tövbe esnasında insanlar el ele tutuşurdu ve Gavs'ın da eli tutulurdu o şekilde tövbe verilirdi. Sonra cemaat çok kalabalıklaştığı için artık herkese el vermiyorlar, işte ipleri falan tutuyorlar. Aslında burada da bir korku var. Malum 1990'lı yıllarda Menzil şeyhi iğne ile zehirlenmek isteniyor. Bu yüzden kolay kolay ellerini tutturup el öptürmüyorlar. Korkuyorlar çünkü. Yanlarına dahi pek yaklaştırmazlar artık. Sadece aile üyeleri ve korumalar yakınlarında olur. Kendilerine suikast düzenleneceğini düşünüyorlar. Mesela İstanbul Tuzla'daki Menzil yerleşkesinde tövbeyi balkondan veriyorlar. Yukarıdan sesleniyorlar gelenlere. Hatta Menzil köyünde gazlı bir suikaste karşı bir zamanlar gaz algılayıcı dahi araştırdılar.

Daha önce bir kadına verilen tövbe görüntüsü internette yayınlandı, 1 milyon TL gibi bir para verip görüntüyü yayından kaldırttılar. Şimdi çekim yaptırmıyorlar. Çekim yapıldığı an tak diye gelip buluyorlar. Çok profesyonel sistem. Orası ayrı bir cumhuriyet. Kendi şeriatlarını uyguluyorlar orada.

Cemaatlerin, şeyhlerin bir yerlere hizmet ettiğini anlamak lazım. Farkına varmak lazım bunların.

**-Menzil şeyhlerinin Menzil köyündeki evleri nasıl? Nasıl hayatlar sürüyorlar?**

Evleri ayrı bir dünya. Giyim kuşamları, sofraları, tokalarından çoraplarına hepsi lüktür. Kadınlarının üzerinden onar kilo altın çıkar. Evlerinde çalışanlar var. Diş fırçası ile tuvaletleri temizler. Özel işlemeli kıyafetler giyerler. Evlerinin içinde kapalı havuz vardır. Evleri villa zaten. Hatta villanın da ötesi şato gibi evleri. Evlerindeki hizmetliler çocuklarına bakar, her şeylerini yapar.

2000'e kadar müritler ile şeyhler yani Elhüseyni ailesi iç içe otururdu. Şimdi öyle değil. Zenginlik geldi. Köyün her yeri genişip lüksleşti. Yeni bir düzen kurdular, maaşlı insanlar köyde çalışır oldu. Orada çalışanlara verdikleri evlerden kira da almaya başladılar. Ekmek bedavaydı parayla satmaya başladılar. Her şeyden para almaya başladılar yani.

Daha önce Menzil köyüne giden insanlar caminin içinde yatıp kalkarlardı. Şimdi sofiler Menzil’deki rezil yatış tarzını görüp otel soruyor. Bu yüzden lüksleştiler ve Buhara Evleri’ni yaptılar.

### **-Menzil Köyü’nde yaşayanlar, çalışanlar nasıl seçiliyor?**

Artık ekibi sürekli değiştiriyorlar. Artık Menzil’de 25-30 yıldır yaşayan bulamazsınız. Beş-altı yılda bir ekibi değiştiriyorlar. İnsanlara kendilerini empoze etmek, içeriği, işleyişi çözdürmek istemiyorlar. Herkes birbirini kontrol edip fişliyor. Örneğin Menzil köyünde siz beni, ben sizi kontrol ediyorum.

Tuzla’da, Sakarya’da, Afyon’da, Pakistan’da cemaatin çok büyük yerleri var. Bu iş sadece Menzil köyü değil yani. İş çok büyük.

Örneğin Menzil’in İstanbul’daki merkezinin güvenliğini sağlayan cemaat mensupları arasında polisler var. Hatta terörle mücadele polisleri dahi var. Bunlar sofiler, yani cemaate mensuplar, emniyet görevlendirmesi ile bu işi yapmıyorlar. Her yanda kameralar var ve cemaatin de güvenlik görevlileri var. Kameraları izleyip insanları anbean takip ediyorlar. Cemaatin arasında güvenlik yani koruma olan ama sıradan bir cemaat mensubu gibi görünen cemaat üyeleri de var. Üst düzey bir güvenlik var yani. Şeyhi Allah gibi anlatırlar orda insanlara. Yeni gelenleri hemen fark ederler “gel gurban çay iç” derler...

### **-Menzil’in birçok markası da var...**

Menzil’de hediyelik eşyalar satılır Semerkand amblemlili. Kadınlar için çeyizlik ürünler satılır. Evleneceksen Semerkand’ın kahve, fincan takımı çeyizinde olacak yani. Sadece Semerkand’ın yer aldığı bir dünya. Menzil’e uygun giyinmelisin, Semerkand Yayınları’nı okumalısın, onların markalarını satın almalısın... Sofi isen bütün dünyanın cemaat oluyor. Evine çay alıyorsun cemaatin markası olan Galip Çay’ı alıyorsun. Takvim asacaksan duvarına Semerkand’ın takvimini asacaksın. Araban varsa arka camına Semerkand yazacaksın...

- **Cemaat mensuplarının “hizmet” adı altında gönüllü olarak yani bedavaya çalıştığı bir sistem mi var?**

Menzil köyüne gönüllü olarak insanlar gelir. Hizmet için şehirlerden gelecek isimler belli olur. Örneğin Ankara'dan önümüzdeki hafta gelecek olanlar bellidir. Sonra birçok kentten gönüllü olarak çalışmak isteyenler çeşitli işlere dağıtılır. Örneğin beş kişi pastaneye gibi... Sadece gönüllülerin yemeği, içeceği karşılanır. Çok fakirse yol parası da verilir. Mesela gelen kişinin mesleği berberlik, o işi yapar, fırıncıysa fırında çalışır. Mesleğine göre de iş verilir. Bazı kişiler için dikkat edin denir. Özel olarak takip edilir bu kişiler.

Atatürk herhalde bugünleri görmüş ve din ile devletin ayrılması lazım, bu ülkeye laiklik gerek demiş.

**-Menzil'e gidip gelen general, albay gibi yüksek rütbelere sahip askerler var mı?**

Albayı, generali resmî kimliği ile Menzil'de göremezsiniz... Fakat bu rütbelere sahip olan ve Menzil'e gönül bağlayanlar var. Bunların başında da Jandarma Genel Komutanlığı geliyor. Jandarma Genel Komutanlığı şu an Menzil için kaledir. Menzil köyünün girişinde jandarma duruyor mesela ama o jandarma zaten cemaate hizmet ediyor.

ASELSAN gibi kurumlarda çalışan çok fazla Menzil mensubu mühendis var. Akademisyenler arasında var ve hatta koronavirüs salgınında çok gündem olan Bilim Kurulu'nda dahi sofi vardı. Jandarma, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ve Sağlık Bakanlığı Menzil'in kaleleri.

Akademisyenler için daha önce şimdiki iş insanları derneği gibi akademisyenler derneği kurmak istediler ama başaramadılar. Tüm Akademisyenler Derneği'ni kurmuşlardı, o zaman Fethullahçılar izin vermedi. Böyle oluşumlara ihtiyaç var çünkü Menzil'de işler çok kara düzen gidiyor. Bir üniversite rektörünü gidip camide yatıramazsınız. Bunu fark ettiler farklı

oluşumlar arıyorlar. Özel isimler mesela Menzil'e geldiğinde şeyhlerin evinde yatar. Öyle insanlarla aynı tencereden çorba içmez... Özel muamele görürler.

Serdar Tuncer, Dursun Ali Erzincanlı, Bekir Develi de koyu Menzildir. Yönetmen Ahmet Yenilmez de iyi bir sofidir. Bunun dışında ben pek isimleri bilmem ama dizilerde oynayan birçok oyuncu sofidir.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nda, Cumhurbaşkanlığı'nda Menzil mensubu çok kişi var. Bunların büyük kısmı da uçuk. Yani kafaları gidik. Mesela Cumhurbaşkanlığı koruma ekibinde de sofiler var. Şeyh dese ki şunu öldür, bunu yap, kafası uçuk olanlara, yani şeyhe âşık olanlara yaparlar ve hiç sorgulamazlar.

Biri dini kullanıp ticaret ve siyaset yapıyorsa ondan korkacaksınız. En fazla korkulması gereken şey bu ülkemizde.

**-Menzil'de vekillerin önemi nedir? Cemaat vekiller aracılığıyla nasıl yönetiliyor?**

Vekil, şeyhlerin tayin ettiği ve manevi olarak onun eli olan kişidir. FETÖ'deki imam ve abi gibi yani. Gavs'ın, yani Abdülbaki Elhüseyni'nin ülke genelinde neredeyse 4-5 bin civarında vekili vardı. Büyük köylerde vekiller var. İlçelerde birden fazla var, illerden sorumlu vekiller var ve hatta Avrupa'da da çok sayıda vekil var.

Şimdi cemaatin üç şeyhi var malum. Gavs olarak bilinen Abdülbaki Elhüseyni ölünce oğulları Muhammed Saki, Muhammed Mübarek ve Muhammed Fettah cemaati birlikte yönetmeye başladı. Bilindiği üzere tüm vekillikleri ve tövbeleri iptal ettiler. Şimdi ilçe ve illerde üç şeyhin de ayrı ayrı vekilleri var ve ayrı ayrı tövbe alıyorlar. Yani Gavs'ın 4-5 bin vekili varsa şimdi bunun üç katı vekil var. Yani daha önce bir Menzil yapılanması vardı ve şimdi üç tane var. Üç şeyhin liderlik koltuğuna oturması ile cemaat güç kaybetti denilse de aslında güçleniyorlar.



## **-Cemaatin yurt dışı yapılanması nasıl?**

Avrupa'daki vekiller şeyhler için çok kıymetli. Çünkü büyük para var orada. Hatta bir vekil vardı Almanya'da öldü. Bu kişi daha önce yarbaydı mesela. Adı da Mehmet Ildırar'dı ve Mehmet Yarbay diye biliniyordu. Menzil'e Avrupa'dan çok büyük bir para akışı var. Oradan gelen para Türkiye'den elde ettikleri paranın beş katı. Örneğin Menzil'e yazın Avrupa'dan çok fazla Türk gelir ve bu bile inanılmaz gelir cemaat için. Çünkü oradaki tüm dükkânlar şeyhlerin...

Menzil mesela Ukrayna'ya cami yaptırıyor. Zenginlere yaptırıyorlar bu camiyi ama oraya vekil koyuyorlar oraları kendileri yönetiyor. Buralarda Menzil'i anlatıp yeni para kaynakları yaratıyorlar. Tanzanya'ya kuyu açmaya gidiyorlar ama farklı amaçlar için yani... Buralara daha sonra mollalar gönderiliyor.

Menzil yüzlerce molla yetiştirip icazet töreni düzenliyor sonra ülkenin her yerine gönderiyorlar.

## **-Vekillik sistemi nasıl? Daha detaylı anlatır mısınız? Vekiller kimlere bağlı?**

Askerlikteki sistem gibi bir silsile var. Ben en tepedeysem, Menzil şeyhi isem vekil gelip bana bir soru soramaz. Her ilde Semerkand Vakfı'nın şubeleri var. Vekiller her ilin vakıf başkanına bilgi aktarmak zorundadır. Vakıf başkanları o ilin ana sorumlusudur. Vekiller onlara bağlıdır, vakıf başkanları ile hareket eder. Bir köyde de kasabada da ilçede de vekiller olabilir. Örneğin Ankara'nın bir köyü büyükse beş tane vekil olabilir. Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde 25-30 tane vekil olabilir. Nüfusa göre, ilçenin, kasabanın büyüklüğüne göre vekil sayısı farklılık gösterir.

Sen mesela vekil olacaksan vekillik adabı öğretilir sana. Vekilsen gece 03.00'te de olsa kapına gelenle ilgileneceksin ve tövbe alacaksın. Vekillere bu öğretiliyor.

Kamuda da şöyle, bürokratsan Menzil köyündeki camiye girmezsin. Direkt arka kapıdan şeyhin odasına girersin, tövbeni alıp çıkarsın.

## **-Cemaatin çok sayıda şirketi var. Bu şirketleri nasıl yönetiyorlar?**

Menzil'i yöneten aile bu kadar meşhur olmadan önce şirketlerini müritleri, korumaları üzerine yapıyordu genelde. Sonra mal paylaşımı, kavgası olunca herkesin hakkını verdiler. Aile üyelerinin yani.

Sonra da farklı bir düzen kuruldu. Menzil köyünde inşa ettikleri dükkânları kiraya vermeye başladılar. Sonra herkesin şirketi, yolu, düzeni ayrıldı. Hepsinin farklı veya ortak oldukları şirketleri oldu.

Cemaatin birçok markası var, televizyonu, radyosu, yayınevleri var. Cemaat Semerkand logolu çay, su bardağı dahi satıyor. Menzil'e mensup kadınların çeyizlerinde hep bunlar bulunur. Farklı takkeler takar erkekler, herkes sağ elinin serçe parmağına yüzük takar. Yani diğer cemaatlerden ayırt edici şeyleri var görünüş anlamında. Menzil'in kendine has tarzı var. İnternette de bir sürü şey satıyorlar. Seccadeden çay bardağına hediyeelik ürünlere kadar. Ayrıca çok sayıda akaryakıt istasyonu işletiyorlar. Otobüs firmaları da var. Menzil artık markalaştı. Semerkand, Emsey, Semerşah, Haşemi en önemli markaları...

Menzil kurumsal bir cemaat. Para akıyor resmen ve para parayı çekiyor. Yurt dışında da ayrı bir sistem kurdular, holdingleştiler. Şirketleri vergiden muaf oluyor... Muazzam bir ağ yani. Şeyhlere ait olan ama resmî olarak kendilerine ait olmayan fabrikalar, şirketler de var. Örneğin şeyhin bir fabrikası var ama resmî olarak kendisine ait değil.

Para asıl kurban gibi bağışlarda, dergâhlarda, derneklerde, vakıflarda dönüyor. Beşir Derneği, Sevgi Pınarı Derneği, Dost Kapısı Derneği gibi isimlerle bir sürü dernek kurdular.

Medreseler açıldı, hepsi dernek adı altında iş yapıyor. Medreselerin başına mollalar konuldu o mollalar aynı zamanda o derneğin de başkanı... Yani böyle karmaşık bir yapı.

Böyle bir yapıda paranın takibini yapmak çok zor, bilemezsiniz. Yani şeyhlerin ve cemaatin gerçek mal varlığını çözemezsiniz.

Örneğin Petlas bir sofinin. Petlas'ın sahibi Abdülkadir Özcan doğrudan vakıflara para aktarmaz. Şeyhlerle, Muhammed Saki ile iletişim kurar. Onunla oturup kalkar.

### **-Menzil'de şeyhleri kim koruyor?**

Koruma Kemal ve ailesi var mesela. Koruma Kemal olarak biliniyor. Devletin resmî korucusu ve sofi...

Menzil'e mensup çok fazla emekli ve görevde olan asker var. Mesela cemaatin Konya'da Nazar Çiftliği isimli bir çiftliği var. Oranın sorumlularından biri emekli başçavuş. Orada iki çocuk yem karma makinesine kapılarak hayatını kaybetti ve olayın üzerini böyle kapattılar. Zaten çiftlik cemaat mensuplarına ait. Resmî olarak şeyhlerin üzerine de değil. Ancak tüm Konya bu çiftliğin cemaate ait olduğunu biliyor.

### **-Menzil köyündeki işleyişi biraz daha anlatır mısınız?**

Gavs olarak bilinen cemaatin 2023'te ölen şeyhi Abdülbaki Elhüseyni 1993'te cemaatin başına geçtiğinde iki yıl posta oturmadı. Daha sonra peygamberin icazet verdiği ve mührü alıp posta oturduğu anlatıldı hep.

Abdülbaki Elhüseyni tıpkı Erdoğan gibi bir diktatör yapı kurdu. Bazı isimleri yıldırıldı, bazılarını attılar. Vakıflar, dernekler ve şirketler kurdular.

Taner Yıldız ve Recep Akdağ, Abdülbaki Elhüseyni ile Erdoğan'ın arasını yaptı resmen. Cemaatin Tuzla Tepeören'deki yeri için dönemin AKP'li İBB Başkanı imar izni verdi. AKP'nin verdiği izinle cemaatin İstanbul'daki devasa merkezi inşa edildi. Menzil açıkça ilk defa 2014'te Erdoğan'ı desteklediğini açıkladı. Erdoğan bu tarihte ilk defa Cumhurbaşkanı oldu.

Sonra da cemaat rahat rahat kadrolaştı ve bir mürit patlaması oldu. Askerler, polisler ve bürokratlar rahat rahat Menzil'e gelip gitmeye başladı. Bu rahatlama Sağlık Bakanlığı eli ile oldu.

Hatta herkesin malumu Sağlık Bakanlığı ambulans uçaklarına GVS ismini verdi. Yani Menzil gövde gösterisi yapmaya başladı bu dönem. Menzil'e para akışını sağlayan şirketlere bakın, çok büyük kısmı da 2010'dan sonra kuruldu. Medreselerde yetiştirilen mollaların sayısı arttı.

Cemaat kamuda FETÖ gibi örgütlenirken kendi ticari işlerine de devam etti. Menzil köyünde inşaat hızlandı, köy büyüdü. Ülkenin dört bir tarafına külliye kuruyoruz dediler.

**-Recep Akdağ ile Taner Yıldız neden bakanlık görevlerine devam etmedi? Erdoğan neden onların üzerini çizdi?**

Çünkü Menzil mensubu Recep Akdağ ve Taner Yıldız'ın bakanlık süreci sıkıntılı oldu. Madenlerdeki göçükler ve kazalarla Taner Yıldız çok fazla itibarsızlaştı. Akdağ da Menzil Cemaati bağlantısıyla çok göze battı. Öncesinde FETÖ de çok baskı yaptı ve ikisi de bakanlıklardan alındı.

Ülkenin en çapulcu tarikatı İsmailağa ve Menzil'dir. Tamen halka hitap ederler. İsmailağa cübbeli, sarıklı ve ellerinde asa ile gezen bir yapıdır mesela. Menzil ise uyuşturucu bağımlılarının, hayat kadınlarının tövbeye geldiği bir yer oldu.

Menzil iktidar destekli küçük bir yapı iken artık iktidar destekli büyük bir yapı oldu. Menzil mensubu milletvekilleri, bakanlar, doktorlar, askerler, savcılar, hâkimler, dekanlar, rektörler oldu. Hatta vali, kaymakam oldu...

Usul ise şöyle olur; örneğin Ahmet benimle haber gönderir. Ben şeyhe giderim derim ki "Ahmet'in sizin adınıza İstanbul'da açtığı bir sofraya var. Bu sofrada fakir fukaraya yemek dağıtılıyor. Kendisinin, ümmeti Muhammed için bir valilik pozisyonu var. Bu mevkiye talip oldu. Sizden de dua talep ediyor" derim. Milletvekilliği, bakanlık vs. için de böyledir bu. Konu şeyhe böyle iletilir genelde. Açık açık konuşulmaz pek yani.

Mesela ben de bir bürokrat için ricacı oldum. Sol kesim ka-nunu biliyor, sürekli bastırıyor bir konu için. Bizim bürokrat ise

sistemi tıkıyor. Şikâyetleri işleme koymuyor, oyalıyor. Bunları yapan cemaat mensubu ise korkuyor başıma bir şey gelir mi diye. Bunu Gavs'a aktardım.

“Dilekçeleri işleme koymamaktan sofi korkuyor” dedim. Gavs, “Korkmasın bizim davamız Allah'tır” dedi. Yani yaklaşım böyleydi. Açık açık konuşulmaz pek. Sofi bürokrat heyecanla beklerken Gavs'ın “Korkmasın” sözünden sonra rahatladı. Bak-tığınız zaman açık açık bir mesaj vermedi mesela benimle. Ama ben de anladım yanıt bekleyen sofi de anladı.

Taner Yıldız bakan olurken Gavs “Hizmet etmek köprü geç-mek değil köprü olup herkesi üzerinden geçirmektir” dedi. Yani Menzil içerisinde stratejik cümleler, mesajlar var.

**-Menzil'in “silsile” olarak tanımladığı sistemini biraz daha açar mısınız?**

Örneğin bir köy var, o köyün bağlı olduğu kasaba var, o ka-sabanın bağlı olduğu ilçe, il... Mesela bir ilçeye bağlı bir köyün kontrolü bir vekilde olur. O vekil kasabayla da ilgilenir. İlçenin bir vekili olur. O ilçede vakıf vardır veya okuma evi vardır. Köy-lerde de hatme evi vardır. Sofiler kalabalıklaştıkça orası da der-nekleştirilir. Mürit sayısı daha da fazlaysa orada vakıf kurulur. Vakıf kurulduğunda da vakıf müdürü, vekillerin sorumlusu olur.

Ticari faaliyetler, müritlere yönelik faaliyetler hep bu vakıflar üzerinden yapılır. Vakıflarda hep marketler olur. Burada marka-lar sadatların<sup>7</sup> nuru himmetiyle doğmuştur, bu markaları yani Menzil'in markalarını alın derler. Sofiler de bir tane ürüne ihti-yaçları varsa 2-3 tane satın alır, bir para akışı sağlanır. Kurban-lar, yardımlar ile para akışı sağlanır. Bu vakıflarda virtler yapılır, tövbe alınır.

Bal peteği adında bir yapılanma vardı. Bu da vakfın haricin-deki yapılanmadır. Mahallesel yani küçük ölçekli yapılardır bu

7 Sadat: Seyyid sözcüğünün çoğulu, peygamber soyundan gelenler anlamında kullanılır.

da. Bu yapıların da sohbetçisi, ticaretçisi olur. Birçok mahallede vardır bu. Bu yapıların da takibi yapılır. Bu küçük ölçekli yapılar dernek, okuma evi veya çay ocağı yoksa evlerde faaliyet gösterir.

Örneğin İstanbul, Ankara gibi nüfusu fazla olan şehirler 3'e, 5'e bölünür. Yani İstanbul 5 il gibi kabul edilir. Çünkü sofi çok fazla burada.

İllerin bağlı olduğu bölgeler var. Bu bölgelerin de sorumluları var. Yani ülkeyi 13'e böldüler her bölgenin sorumlusu var. Bu heyet bakanlar kurulu gibi. Şeyh direkt bu heyet ile görüşür. Hatta bu iş için mobil uygulama dahi var. Her bölgenin topladığı, yolladığı para, ticari faaliyetler mobil uygulama üzerinden bildirilir.

Menzil'in verdiği eğitimlerde, sohbetlerde şeyhler peygamber yerine koyuluyor resmen.

#### **-Kadın vekiller de var mı?**

Erkeklerin yer aldığı sistemin aynısı kadınlarda da var. Kadın yapısı zayıf olduğu için kadınlar okuma-mahalle evlerine gider. Evlerde toplanır yani kadınlar. Kadınların da vekili var.

#### **-Şeyhlerin eşlerinin nasıl bir konumu var?**

Eşleri de aynı şekilde şeyhlerin pozisyonundadır. Onların saçının telini dahi öperler. Onlar da tövbe alır. İnsanlar çok ilginç. Binlerce insan biz âşığız diyorlar, Menzil'den çıkmıyorlar. Köyde yatıp kalkan binlerce insan var. Peygamber sancağı bizde derse Menzil, sonucu da böyle olur.

Şunu tekrar vurgulamak istiyorum: Menzil'in ve İsmailağa'nın kitlesi alt tabaka veya cahildir. Yani devletteki örgütlenmeyi anlatsak da büyük kısmı okumamış insanlardır. Bu yüzden de bu yapılara dikkat edilmelidir. Bu yapılar maşa olarak kullanılabilir bir gün.

Mesela 2018'de çok ilginç bir olay yaşandı. Bitlis'in seyitleri HDP'yi desteklediler. Şeyhler de AK Parti dedi ve buna rağmen seyitler HDP'yi destekledi. Bu, cemaatin içinde ciddi bir kırıl-

maya neden oldu. Özel harekâtçı, asker, polis sofilerde ciddi bir kırılma yaşandı. “Ben onları ziyaret edeceğim, onlarla yan yana duracağım ama onlar HDP’yi destekleyin dedi” diye tepki gösterdiler. Sonra bu olayı bastırdılar.

Mesela biri internette kadınlara verilen tövbeyi paylaştı. Yayılmak üzereyken, paylaşıldıktan kısa süre sonra ciddi bir para verip kaldırttılar. Görüntüyü paylaşana para verdiler. Bu olay yaşandığı zaman şimdiki kadar hemen yayın yasağı aldırarak güçleri de yoktu... Şimdi Menzil mensubu olan il jandarma komutanları dahi var. Askerler biraz daha ölümle burun buruna olduğu için bu tür ortamlara, yani cemaatlara daha yatkın oluyor.

Ali Yerlikaya da Menzil’e yakın olan isimlerden biri. Yani Menzil’i seven isimlerden biri. Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık da aynı şekilde...

### **-Virt çekmek nedir?**

Bu bütün tarikatlarda vardır. Hepsi zikir çektirir. Yani tespih çekmektir bu. Nefsin terbiyesi zikirdir derler. Bunu ayet ve hadislerle desteklerler. Menzil’de zikrin adı “virt”tir yani. Bir de rabita var. Rabita da şeyhe yapılır. Manen bir ruh Allah katından şeyhin üzerine akar, o da Allah’ın nuru ile senin vücudunda birikmiş pislikleri temizlediğine inanılır. Mürşide “sadat” denir Menzil’de. Hatta “rabita” sohbetleri vardır.

Bir de her gün yapılan hatme-i hacedân diye bir tesbihat vardır. Her gün ikindi namazından sonra yapılır. Hiçbir şekilde Kuran’da geçmeyen bir cümle topluluğu duyulur burada da... Bilinmedik bir sürü faziletlerinin olduğu anlatılır cemaate. Hatmede yuvarlak oluşturacak şekilde oturulur yani halka oluşturulur. İnsanlara halkanın başında Hz. Muhammed var diye anlatılır.

Bir de kıldırtdıkları namazlar var. Evvabin namazı vardır. Akşamla yatsı arasında kılınan iki rekât namazdır bu. Peygamber efendimizin sünneti diye anlatılır. Sonrasında da rabita yaptırılır.

Virt örtü ile çekilir. Allah ile başlar la ilahe illallah diye devam eder. Allah ile kulun arasındaki gizli bir ibadettir ve sünnettir denir, bu yüzden de insanın başı örtü ile kapatılır. Bu zikirler seni kabir ve ahiret azabından korur diye anlatılır. Menzil’de insanlar ömrü boyunca virt çeker.

### **-TÜMSİAD neler yapıyor, nasıl bir sermayeyi yönetiyor?**

MÜSİAD’da büyük iş insanları vardır ama TÜMSİAD’da iş insanlarının, fabrikatörlerin yanında esnaflar da vardır. Burada yurt dışı gezileri, hafta sonu buluşmaları düzenlenir. Bu etkinliklerde devletin sunduğu imkânlar da kullanılır.

Orası bir dernektir ve aidat öder üyeler. Arada bir yaptıkları toplantılarda ekonomiyi falan değerlendirirler. Pazarıcı ve boyacıysan kimsenin umurunda olmazsın ama iş insanı isen seni bırakmazlar.

Menzil’in amacı, “Herkes bize gelsin. Biz tekiz ve gerçek biziz” dir. Menzil’de sistem askerî bir düzen gibidir. Cemaat içerisinde her şey hesaplanmış, her şey ölçülüp biçilmiştir. Cemaat birçok şeyi kendi üretir. Tarlaları vardır, orada hasat yapılır.

### **-Menzil’e CHP’liler de geliyor mu?**

Belediye başkanı olan, ilçe başkanı olan isimlerin geldiğini biliyorum. Veya Menzil’e gelip giden ve daha sonra gençlik kolları, kadın kolları başkanı olan veya belediye başkanı olanlar var.

### **-Cemaatin lüks otelleri var mı?**

Menzil’i yöneten Elhüseyni ailesinin Sakarya’da özel bir yeri var. Kimsenin girip çıkamadığı özel bir alan. Bir de sofilerin İslami otelleri var. Bir de cemaatin Mekke ve Medine’de otelleri var. Şeyhler doğrudan otelcilik yapmaz, yapanları destekler. Sofiler de şeyhler gibi AKP ile zenginleşti ve özellikle 2011’den sonra...



**-Menzil'in sistemini bakanlık yapısına da benzetmişsiniz...**

Menzil'de Cumhurbaşkanlığı sistemi gibi, yani bakanlık sisteminin yerini tutan heyetler var. En tepedeki heyetlerinin altında başka heyetler, o heyetlerin altında başka başka heyetler vardır.

Mahallelerde hatme yerleri vardır, bazen kapısında dernek tabelası asılıdır. Orada hatmeler yapılır. Örneğin bal peteği sisteminin başkanıysam ben mahalledeki insanların cenazesine, taziyesine giderim ve böyle mürit devşiririm. Mesela ben bir kentte sorun yaşadım bulunduğum kentin vakıf başkanına giderim. Vakıf başkanı da bölge heyetine gider. Silsile böyle devam eder.

**-Şeyhlerin farklı kentlerde yaşayan akrabaları nasıl hayatlar sürüyor?**

Şeyhlerin akrabaları da farklı kentlerde villalarda yaşayıp lüks hayatlar sürüyor. Uşak'ta 21 odalı villası olan akrabaları var.

Menzil'de çorba içilen tahta kaşıkları satıyorlar. 2010'da Menzil köyündeki cami yıkıldı. Fayansları özenle söküp sattılar. O zaman bir parça fayans 150-300 TL'den satıldı. Menzil'deki caminin fayansları diye sattılar ve sofiler bunları satın aldı. Yani burada her şey para demek.

**-Menzil'e Uşak'tan gelen seçilmiş insanlar mı var?**

"Uşak korumaları" olarak bilinen bir grup var. Daha önce onar kişilik ekipler halinde gelir ve korumalık yaparlardı. Hâlâ Uşak'tan bir grup gelir. Uşak korumaları esnaflardan oluşur, sıraları geldiğinde gelirler ve korumalık yaparlar.

Şimdi de İstanbul Kavacık'tan bir ekip korumalık yapıyor. Kavacık ekibi mahalleyi de koruyorlar. Kavacık grubunda da mesleği polislik olan var mı diye sorarsan bence vardır.

## **-Şeyhlerin kavgası nereye varacak?**

Daha önce “Cemaatin başına kim geçerse mal onundur” deniyordu. Şimdi üç kişi posta oturunca malları bölüşemediler. En fazla mürit Muhammed Saki’de ama mallar, vakıf ve dernekler kardeşlerinin kontrolünde. Muhammed Saki, örneğin “Yozgat’ta benim sizden fazla müridim var oradaki mallar, binalar benim kontrolümde olsun” diyor ama kardeşleri kabul etmiyor.

Muhammed Mübarek ve Muhammed Fettah, “Çoğunluk sende olabilir ama hüküm böyle. İzin alın biz binaları size kullandırırız” diyor. Bazı sofiler de işi abartıyor, kavga edenler var. Yani gerilim var bu konuda. Şimdi Muhammed Mübarek babasının “Gavs” ünvanını da kullanmaya başladı. Muhammed Saki buna da tepkili. Mübarek bu ünvan ile daha fazla müride hitap edebilmek istiyor. Gavs “Alimlerin kutbu” demek çünkü. Cemaat içinde artık “sizli-bizli” muhabbet var. Örneğin Saki’nin müritleri, Fettah’ın müritlerine karşı siz-biz diyor.

Menzil’de ne olacağını zaman gösterecek. Cemaat içerisinde bir bölünme başlama ihtimali de var... Ancak mal büyük, çok fazla şirket ve gayrimenkul var. Mesele bunların nasıl bölüşüleceğinde. Birçok külliyeyi Muhammed Mübarek sahiplendi. Mübarek İstanbul’a yerleşip cemaatin İstanbul ve Avrupa ayağını yönetebilir. Fettah ise Doğu’ya Bilvanis’e<sup>8</sup> gidebilir. Muhammed Saki ise Menzil köyünde kalabilir.

## **-Menzil köyünde birçok olayın üzerinin kapatıldığı ifade ediliyor. Siz nelere tanık oldunuz?**

Son 20 yılda tanık olduğum bazı olayları anlatayım. Menzil şeyhinin ailesinin mezarlarının ve “türbesinin” bulunduğu alana kadınlar için “bayanlar tüneli” inşa edildi. Bu tünel inşaatında yaşanan göçükte “Cabir” adlı bir çalışan hayatını kaybetti, ailesi konuşmaması için ikna edildi. Köye gelen çok sayıda çocuk kayboldu, bir kısmı bulunamadı. Ailesi tarafından zorla Men-

8 Siirt’in Baykan ilçesine bağlı Ormanpınar köyünün eski adı.

zil'e getirilen çocuklar arasında köyden kaçmak isterken kaybolanlar da var.

Köyde eski top sahası olarak adlandırılan alanda bulunan yanmış cesedin üzeri kapatıldı. Olayla ilgili jandarmanın gelip tutanak tutmadığı, olayın üzerinin "ceset hastaneye götürüldü" denilerek kapatıldı. Medrese olarak adlandırılan çocuklara ve gençlere eğitim verilen sözde "eğitim" alanlarında intihar vakaları sık sık yaşanıyor. İstanbul'dan ailesinin zoruyla Menzil'e getirilen 14 yaşında bir çocuğun ilaç içerek intihar girişiminde bulunduğu daha sonra midесinin yıkandığı anlatıldı.

Ankara'dan Menzil'e gelen bir gencin, cami içerisinde Gavs'ın kafasına kitap fırlatması nedeniyle camide bulunan cemaat mensupları tarafından linç edilmek istendiği de iddia ediliyor. Camiden darbedilerek çıkarılan çocuğun akıbetinin ne olduğu ise belirsiz. Köyün içerisinde "Menzil Lahmacun" olarak bilinen dükkânın önünde yol çalışmasında görevli olan, "Seracı Hüseyin ve Mehmet aileleri" olarak bilinen aileye mensup 20-25 yaşındaki bir genç göçük altında kalarak hayatını kaybetti.

Menzil şeyhinin kardeşi Ahmet Elhüseyin'in inşaatında çalışan Mustafa Y. isimli şahıs, elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. Ayrıca köyde pekmezhanе olarak adlandırılan ve pekmez üretiminin yapıldığı tesiste çalışan kimyager ve gıda mühendisi de trafodan elektrik bağladıkları esnada yüksek gerilim nedeniyle ağır yaralandı.

Menzil çiftliğinin inşaatında çalışan Abdullah isimli bir işçi matkap darbesi ile gözünü kaybetti. İstanbul'dan Menzil köyüne giden 18-20 yaşlarında bir genç, Menzil camiinden arkadaşının boğazını kesti. Boğazı kesilen çocuk ağır yaralandı. Yaralanan genç uzun bir süre tedavi gördü. Menzil köyünde "gençlik merkezi ve medrese" olarak adlandırılan ve çocukları tutulduğu alanda sık sık toplu zehirlenme vakaları yaşanıyor. Menzil köyünden ayrılmak isteyen çocuklar ve gençler tehdit ediliyor. Hatta silahla tehdit edilen gençlerin olduğu da konuşulur hep.



## SONSÖZ...

Bu kitap ile iktidarın desteğiyle hızla büyüyen ve ülkenin en büyük cemaatlerinden biri haline gelen Menzil'in yönettiği sermayeyi, mevzilendiği alanları anlatmaya çalıştım. Menzil gibi ülkede onlarca, belki de yüzlerce cemaat var. Cemaatin liderleri, yani şeyhleri milyonlarca, hatta milyarlarca liralık sermayeyi yönetirken müritleri ise şeyhlerini zengin ediyor. Sıkça eleştirdiğimiz Diyanet'in dahi özetle "İslam ile alakaları yok ve ülke için tehlikeliler" dediği cemaatlere iktidar bile isteye yol veriyor. Bunu da toplumu gericileştirmek ve kutuplaştırmak için yapıyor. Göz göre göre yaşadığımız acı tecrübelerden yola çıkarak toplumun, devlet yapısının temellerine cemaatler eliyle dinamit yerleştirildiğini anlamak zor değil.

Afganistan olmamak için, büyük mücadeleler ile kazanılan hakların daha da fazla kaybedilmemesi için, Orta Çağ karanlığına tekrar dönmek için cemaat ve tarikatlara geçit vermemek gerek. Bu karanlığın karşısında dimdik durup mücadele etmekten başka seçeneğimiz yok. Bizi boğmak isteyen karanlığı yırtıp atacak gücümüz var.

# İSMAİL ARI

# MENZİL'İN KASASI

AKP'nin iktidara gelmesinden bu yana tarikat ve cemaatlerle olan yakınlığı, onları koruyup kolladığı ve hatta tarikat mensuplarının bürokraside görev almalarını sağlayarak açıkça teşvik ettiği hepimizin malumu.

Fethullahçılarla başlayan bu yakınlık, 15 Temmuz kalkışmasıyla sonuçlanınca iktidar Fethullah Cemaati'ni terör örgütü ilan ederek, devlette çok önemli mevkileri teslim etmiş olduğu bu insanları konumlandıkları yerlerden temizlemeye çalıştı.

Bu arada oluşan boşluk elbette bir başka tarikat tarafından kapatılacak, 2023 genel seçimlerinde de AKP-MHP ittifakını destekleyeceğini açıkça ilan eden Menzil tarikatı, bu büyük fırsatı kaçırmayarak devreye girecekti.

Kızılay, Sağlık Bakanlığı gibi kurumların yönetim kademelerini müritleriyle işgal eden bu tarikat, peygamber soyundan geldiklerini iddia eden birtakım insanlar tarafından yönetiliyor, gıdadan ilaca, altından pırlantaya kadar çeşitli faaliyet alanlarında kurdukları şirketlerle kârlarına kâr katıyor ve bir örümcek ağı gibi ülkeyi sarıyordu.

Gazeteci İsmail Arı, bu karanlık yapılanmanın kalbine yani paranın nereden gelip kimler tarafından yönetildiğine odaklanarak yaptığı araştırmanın sonucunda Menzil'in Kasası'na ışık tutarak gerçeklerin gün yüzüne çıkmasını sağlıyor.



[www.tekinyayinevi.com.tr](http://www.tekinyayinevi.com.tr)



[/tekinyayinevi](https://www.facebook.com/tekinyayinevi)



[/tekinyayinevi](https://twitter.com/tekinyayinevi)



[/tekinyayinevi1962](https://www.instagram.com/tekinyayinevi1962)

ISBN: 978-9944-61-337-8



9 789944 613378